

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (419)

Op de zolder van de pastorie van Meensel ligt deze processievlag.



De vlag is gemaakt van rode fluwelen stof met gouden borduursels. Ze meet 170 op 100 cm.

In het midden is een mooie, maar beschadigde tekening. Het stelt de aanbidding voor van het kindje Jezus door een heilige. Onder de tekening is de tekst aangebracht 'Heilige Maria Bid voor ons'.

De vlag is bestoft en is vervuild met enkele plekken op de achterkant..

Datum van aankoop is niet bekend. Het atelier welke deze vlag maakte is ook onbekend.

De vlag werd dan ook gedragen in de vele processies :

Hier in de 2<sup>de</sup> helft van de jaren '60 of omstreeks 1910.

