

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (414)

Enkele foto's aangebracht door Oscar Lauwens: de BJB Meensel op reis naar de *Romeinsche Katakomben* in Valkenburg.

Nicolette Zegwaart, toerische dienst van Valkenburg : "... Wat ontzettend leuk deze oude foto's. Inderdaad staat hier het oude gebouw van de Romeinse Katakomben in Valkenburg op afgebeeld. Helaas hebben ze dit gebouw in de jaren '60 afgebroken. De foto's geven de sfeer van de jaren '50 goed weer, een mooi tijdsbeeld dus..."



Helemaal van boven : André Trompet en rechts voor hem Louis Natens

Staannd achteraan : Jef Loddewyckx, Jef Duerinckx leunend op Dolf *van Tille* Coeckelberghs, -, -

Zittend vooraan : Jos Cauwbergs, Jos Pasteyns, Jos De Brier, -, Maurice Willems, Marcel Duerinckx, Jean Daenen.

Pastoor Frans Craeninckx Gustaaf Duerinckx



Maurice Willems

Jef Loddewijckx

Dolf Coeckelberghs

pastoor Sloots

Jean Daenen

