

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (403)

Een voetb ploeg met Meenselse en Kiezegemse sportievelingen... een foto uit het archief van perscorrespondent Jean Daenen.



Guy Hendrickx vertelt wederom : "... Een historische foto uit begin de jaren 1960. Ik vermoed zowat 1963-64.

Gelegenheid: de verhuis van het voetbalterrein; ttz naast de kerk van Meensel was geen kleedkamer en bij deze gelegenheid waren ze nog de kantine aan 't bouwen.

De verhuis naar de Heibosstraat met als enige buur Alfons en Maria Laeremans - Frooninckx werd aldus gevierd. 't Kwam er op aan als "eerste" op het nieuwe plein te mogen demonstreren.

De blekere truien waren kandidaten van de eerste ploeg. Donkere (i.c.rood) voor de tweede en/of reserve ploeg.

De bezetting was toen als volgt, staande sporters :

Kamiel Cauwenberghs (secretaris van de club), Andre Cauwenberghs (transfer van uit Kumtich - was aldaar bankbediende), Marcel Verbist, Raymond Cappelle, Jos Lemmens, Oscar Vanschoubroeck, Guido Hendrickx, Jozef Lambrechts, Alfons Vuchelen, Gustaaf Duerinckx, Richard Janssens, Roger Dellemans ,, Jules Crabbé uit St-Joris-Winge, Georges Janssens, was een nonkel van Eddy Merckx met een "Merckxpetje"op zijn hoofd.

Het groepje kinderen : Marc Cauwberghs, Frans Schotsmans, Freddy Schotsmans, Romain Dereze.

Zittende rij:

Emiel Vuchelen ,Voorzitter, Alfons Natens, Alfons Lemmens, Maurice Vuchelen, de veldwachter was dienstdoende doelman, Willy Hendrickx , Jozef Duerinckx met snor, Pierre Bouvin , Roger trompet , Rene Grauwels, Adolf Vuchelen, Louis Schotsmans, Jef Bosmans,