

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (376)

Voor café 'In 'T Doelhuis' – zoals boven de deur vermeld staat - in Kiezegem, pronken de boogschutters fier met hun boog in de hand. Dit tafereel moet zich in de jaren '70 afgespeeld hebben.



Staande : Kamiel Reynders, Jef Wittemans, Gaston en Fons Maho, Andre Peeters, Fred Willems, Andre Omloop, Maria Jonckers, Jos Berghen, Louis Jacobs en August Pypen van het cafe en tevens het lokaal van de boogschutters.

Gehurkt : Louis Putteviels, Romain Blockx met zontje Bart (moeder is Rosette Pypen), André en Remy Meerkens.

De invulling van de namen door Jean & Josée Daenen – De Bruyn, Valère Keldermans, Luc De Brier en Louis Pypen, in die tijd ook lid van de boogschutters.

Valère Keldermans : "... Bedankt voor de oude foto's, het is voor mij een reis door het verleden.

Bij de foto van de "boogschutters" wil ik graag de ontbrekende namen invullen. Bij Pypen heb ik veel mooie uren beleefd. Bij Pypen werd er met pijl en boog op een doel (zijnde een roos op een plank opgesteld voor strobalen ter beveiliging voor afgeschoten pijlen dewelke hun doel misten) geschoten. De schutters werden in 2 ploegen verdeeld, bij het schieten werden punten verzameld, wie tijdens een beurt het meeste punten verzamelde, was gewonnen. Aan de toog werd dan door elke speler een streepke (klein pintje met de inhoud van een halve pint) gedronken, de verliezer betaalde voor een volle pint dus ook voor het streepke van de verliezer. Naar goede gewoonte werd er ook ieder jaar een koning schieting gehouden, de winnaar mocht zich dan een jaar schutterskoning noemen..."