

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (378)

Een klasfoto in het fotoalbum van Frans en Rita Coeckelberghs-Verbist.



Guy Hendrickx :

“...Dit zijn vooral de castaars geboren in 1926. De eerst staande bovenaan links is een Natens (zoon van Alfons Natens) moet bevestigd worden; de derde staande is mijn broer Marcel Hendrickx; de vijfde is Emiel Broos uit de Tieltstraat in Kiezegem, hij heeft in Tienen gewoond.

Onderaan zittend : de eerste van links is Bonny Vanroelen gekend als Bonny van Pecheunkes. Uiterst rechts zit - waarschijnlijk - Albert Loddewijckx zoon van de het dorpsbedrijf Loddewijckx...”

Fons Trompet :

“...Je zou hier een gespecialiseerd identificatieteam moeten kunnen inschakelen !! Boni is herkenbaar voor iedereen die hem ooit heeft gekend. Maar verder.... het zijn allicht de mannen geboren in 1926 (cfr ook de broer van Guy). Wie er dan waarschijnlijk opstaan zijn jongens die in Duitsland zijn gebleven en ook van 1926 zijn. Bij vergelijking met een jeugdfoto van hen meent Aline enige gelijkenis te zien (zonder enige zekerheid) met Marcel Trompet, Jozef Rasschaert, René Janssens (zijn zus Maria herkent hem misschien) en Jozef Vandegaer. In de vijfde staande, meent zij Gust Trompet te zien. Dat zou dan alleen zijn broer Maurice kunnen zijn (maar hij is al een mensenleven lang weg uit Meensel). Zonde dat men nooit de namen heeft genoteerd. Helaas kan ik verder ook niet helpen...”