

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (374)

Gusta Pypen laat een interessante foto zien .. niet om de mensen die erop staan, maar wel voor het gebouw .. of de werken aan dit gebouw: de heropbouw van de kerketoren van de kerk van Kiezegem. Moet in de jaren 1927 – '28 geweest zijn.

Het kerkhof was toen nog mooi omheind met een haag. De bergplaats of hulpsacristie – welke later aangebouwd is tegen het koor – is dus nog niet te zien op deze foto. Toen stonden er ook nog grafstenen met grote kruisen erop.



Jef De Bruyn : "... Er staan op de foto 2 mannen met een *beddeke* – een strooien hoed; de linkse zou onze pa Petrus Pië De Bruyn kunnen zijn, de rechts is heel zeker Jef Wittemans (zoon van Louis Wittemans en Marie *van Pastrel* Merckx).

Links op de foto zie je nog het gildehuis staan. Dat was vroeger het parochieschooltje, maar toen de gemeenteschool werd gebouwd halverwege Meensel en Kiezegem, mocht de Gilde dit gebouwtje gebruiken. Later als het bouwvallig werd, heeft Miel Puttevijs, of in de volksmond *Minus van Lemmens*, het mogen afbreken in 1937 of '38. Minus heeft ook de grote lemen schuur met strodak afgebroken van *Trappes*.

Bij het begin van WO II lag het puin van het gildehuis daar nog. Bij de mobilisatie werden kamions van de plaatselijke bedrijven opgevorderd. Die stonden hier in de straat voor ons huis. Aan de overkant van de straat, naast het voetspoor, helde de berm wat af en het puin werd gebruikt om dat wat te effenen zodat de kamions daar konden staan. Dit tot groot ongenoegen van *Minus van Lemmens*. Die haalde de garde Jef Janssens vanuit de Attenrodestraat in Meensel erbij. Maar ook de garde kon geen gelijk halen bij de legerofficier.. "à la geurre commen à la guerre" antwoordde deze, en hij liet zijn rekruten het puin verder afvoeren..."