

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (370)

Bij Jef De Bruyn, Kiezegem, ligt op de zolder de vlag van de St-Sebastiaansgilde van Kiezegem. Deze vlag is echter in zo'n slechte staat, dat enkel een tekening nog de pracht van deze vlag toont.



Op de vlag is het jaartal 1790 geborduurd. In het Gildeboek is vermeld : "...Deze vlag had ook een korte vlaggenstok, met onderaan een dikke bol. Zo kon de vlag / stok in de helft met één hand vast gehouden worden en de zware bol hield de vlag dan recht. Deze vlag was eigenlijk zo een strijdvaandel .. zou nog gediend hebben in de Boerenkrijg. Weet dat deze gildes oorspronkelijk een burgerwacht van geoefende boogschutters waren die de dorpelingen moesten beschermen, later evolueerde deze tot een folkloristische beweging...."

De vlag is mooi omrand door kleurrijk borduurwerk. In het midden is er een afbeelding te zien van St-Sebastiaan, staand tegen een boomstronk en doorboord met pijlen, na zijn executie. Daarboven is het wapenschild van Brabant te zien, onderaan is een lauwerkrans afgebeeld. Langs beide zijden van de heilige zijn 2 pijlenkokers geborduurd.

[Sint-Sebastiaan](#) was een christen en martelaar uit Milaan, uit de 3<sup>de</sup> eeuw na Christus. Hij diende onder de Romeinse keizers, eerst als soldaat, later als leider van de praetoriaanse garde. Hij bekeerde zich in het geheim tot het christendom – in die tijd werden de christen nog vervolgd door de Romeinen. Toen ontdekt werd dat hij ook een christen was, werd hij gearresteerd en doorzeefd met pijlen, al dan niet naakt aan een boom gebonden. Over het verder verloop bestaan verschillende verhalen....

Sint-Sebastiaan is de beschermheilige van onder andere de (boog-)schutters - veel schuttersgilden dragen hierdoor zijn naam – maar ook van de soldaten, jagers, steenhouders, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden. Hij was ook één van de zes pestheiligen, kinderen kregen zijn naam om onder andere pest, lepra, zweren en andere ziektes af te weren.

Op de kalender vind je zijn naamdag terug op 20 januari, de dag waarop hij stierf in het jaar 288. De werkspreuk op deze dag luidt : "Vriezen op Sint-Sebastiaan, is op Lichtmis gedaan".

Om een idee te hebben van de pracht van deze vlag, zijn hierbij enkele analoge vlaggen afgebeeld :

- St-Sebastiaansgilde Ledebergh (bron: [www.stamgent.be](http://www.stamgent.be))



- K. Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout (1541), (bron: <https://collectie-davygoedertier.blogspot.com> )



- Sint-Sebastiaansgilde Drogenbos (1523), de afgebeelde vlag is van 1992 (bron: <https://collectie-davygoedertier.blogspot.com> )

