

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (359)

Theo en Hilda Craeninckx-Duerinckx houden de oude vlag van de KGB – de Kristelijke Bond van de Gepensioneerden – in bewaring.



De vlag is van kunststof (polyester) en meet 145 op 160 cm (h x b). Een tekening van eikel en eikenbladeren staat centraal in de vlag afgebeeld; dit beeld komt ook voor in andere vlaggen van zusterafdelingen in die periode. Dit vermoedelijk als zinnebeeld voor de herfst .. de herfst van het leven met zijn levenservaring en levenswijsheid van de leden. Ze is omrand met goudkleurige franjes. Een kleine rode vlek is te zien rechtsboven.

De gebruikte techniek is incrustatie, dit is het aan elkaar naaien van de verschillende delen stof; hierdoor is de achterkant van de vlag dan ook het spiegelbeeld van de voorkant.

Deze vlag is nog steeds opgeborgen in het originele houten kistje (l x b x h : 32 x 25 x 10 cm)



De huidig gebruikte vlag is van polyester en meet 95 op 150 cm (h x b). Het is een standaard ontwerp voor alle OKRA afdelingen.. enkel de naam van het dorp wordt er extra opgedrukt.



Foto links : In 1989 werd deze vlag gewijd door pastoor Vrancken, in hier met de toenmalige voorzitter Albert Stas.

Foto rechts : In 1993 – op de open-monumentendag – hing ze tussen de andere vlaggen van Meensel en Kiezegem.



Tijdens de kerstfeesten o.a. was deze vlag ook altijd prominent aanwezig.

