

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (330)

Gewoon eens een oude dia uit de doos van Jean Daenen...



Ergens eind de jaren '60 werd deze dia genomen in de Wersbeekstraat, de buurjongens poseerden voor de lens : ne kleine wittekop met daarnaast Guy Cauwenberghs en zijn kozijn Hedwig Cauwenberghs, de wittekop zijn broer Marc Daenen en de broers Danny en Marc Cauwenberghs. En in de modieuze kledij van toen ...

In de achtergrond is nog het oude huis te zien van Livinus Vandegaer waarachter de oude zagerij ligt. Hij trouwde hier in bij de familie Derese en kwam aan de kost als landbouwer. Hij was gemeenteraadslid voor de katholieken en was ook nog lid van het kerkfabriek.