

Deel 4 bis : Het gebouw : verbouwingsplannen in 1941

Pastoor Sloots, Meensel, zoals opgeschreven in de EX-HISTORIA (Opera Paroch):

“... Bij mijn benoeming op 16 December had Mgr. Van Cauwenberg mij gesproken over de kerk Meensel die zou moeten hersteld worden en vergroot. Als ik alles eens overzien had moest ik maar eens afkomen om daarover te praten maar “wij benoemen de architect”

En zoo besteed ik op zekeren dag in Mei 1941 mijn stalen ros oftewel velo en bolde naar Mechelen – Mgr. ontving mij zeer vriendelijk. Hij had een platte grond-pentekening van de kerk en stelde voor om langs weerszijden een kleine kruisboog bij te bouwen. Toen ik hem opmerkte dat zulks niet volstond en het dan beter zou zijn om die kerk te verbreden over de gehele lengte was hij daarmee eens, althans hij keurde mijn gedacht niet af. Ik merkte echter op dat dit prakties zeer moeilijk zou gezien er geen geschikte plaats was in de parochie om tijdens die verbouwing de goddelijke diensten onder te brengen. Ik mocht vrij uitspreken en stelde voor om een geheel nieuwe kerk te bouwen. De toren laten staan en de kerk ernaast met den ingang naar de straat gericht. “Goed mr. Pastoor maar ge zoudt een half miljoen nodig hebben”. Op zijn vraag of ik daarvoor plaats genoeg had moest ik “neen” zeggen maar voegde erbij dat ik die wel hoopte te kunnen krijgen van de familie Verheyden van Oplinter eigenaars van de weide aan de kerk. Al pratende zou hij de kerk in den hof der Pastorie gezet hebben met een deel der oude kerk als priesterkoor. Maar gezien de hof niet groot is kon ik mij daarmee niet goed verenigen. Ten slotte wees hij mij dan als architect aan mr. Jozef Stas te Tienen, zoon van Koster Stas. Ik kon alvast plannen laten maken, maar gezien de oorlog zou het voorlopig toch zeer moeilijk zijn om te bouwen. En de oorlog duurde en bleef duren en de prijzen vlogen de hoogte in zoodat er van bouwen ook door mij niets is gekomen. Intussen is het eerste plan (en het beste) voor de verbouwing van de kerk van Meensel straks 100 jaar oud en geraakt Meensel maar niet aan een nieuw bedehuis. (zie bundel kerk in archief.)

Intussen verliep het jaar 1941 hier zeer kalm zonder last van Duitsers of hun handlangers maar de prijzen van alles en nog wat stegen en de zwarte markt begon zich flink te ontwikkelen...”

Awel..bij het verplaatsten van de paperassen in de pastorie van Meensel – ter voorbereiding van de verbouwingswerken voor het nieuwe museum – werden de vermelde plannen (dd 14 november 1941) van architect Stas teruggevonden.





Het nieuwe kerkgebouw, getekend met de vier zij-aanzichten.
De hoofdingang / vooraanzicht zou in de Binkomstraat gelegen hebben.

De huidige staat



en zo zou het geworden zijn

