

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (296)

Elza Trompet liet deze foto zien ...



Het tafereel speelt zich af op de koer achter het wit huis van Kenes in de Binkomstraat.

Hier had Frans Loddewijckx, later zijn zoon Marcel, een dorsmolen. In de zomer kwamen de boeren met hun graan tot bij hem. In de winter reed hij ermee tot bij de boeren.

Blondine Sevenants, de vrouw van Marcel, staat naast de tractor toe te kijken. De chauffeur ? Met de kleine Magda ?

De broer van Marcel, Juliaan Loddewijckx, schilderde dit tafereel met de dorsmolen (zie foto nr 286).



Frans Loddewijckx (°1880 - *1952) & Cordulia Pens (°1880 - *1949)