

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (292)

Valère Vangramberen laat een foto zien van het bezoek van St-Niklaas.



Valère vertelt : “.....Het was de jaren 50 - 60 wel meer de gewoonte dat sinterklaas in sommige plaatselijke winkeltjes langs kwam voor de kinderen uit de buurt.

Dit zijn met 100% zekerheid mijn 3 grotere broers : van links naar rechts : Louis (verongelukte even later in 1961 met zijn fietsje in de Wersbeekstraat wat een schokgolf meebracht in ons dorp) - Marc en Georges Vangramberen.

Thuis vertelde men altijd dat de sinterklaas van dienst hier Gustaaf Duerinckx was en dat de plaats van gebeuren bij Louise (de Végé winkel van Janssens-Merckx) was. Al zou winkel bij Père (Maria Duerinckx) meer voor de hand liggen.....”

Hilda Duerinckx nuanceert : “... Als de mensen speelgoed kochten in de winkel van ons moeder, dan kon dat thuis afgeleverd worden door de Sint van dienst, onze Gustaaf. Hier dus bij die van Decock...”