

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (271)

Enkele mooie beelden van het werk op het land.. het hooien..

We zien hier Livinus – *Vienus* – Vande Gaer, zoon van de '*witte smet*'. Hij trouwde in bij de familie Derese en kwam aan de kost als landbouwer. Hij was gemeenteraadslid voor de katholieken en was ook nog lid van het kerkfabriek.



Hier staat *Vines* te keuvelen met Fernand Cauwenberghs...

Op de achtergrond zien we nog de vroegere gebouwen van de familie Vande Gaer; nu de houthandel in de Wersbeekstraat te Meensel.

Hij, als gemeenteraadslid voor de katholieken, zei het volgende tegen een Kiezegems gemeenteraadslid, wie ook lid van het kerkfabriek was: “ .. *awel, kleurt de kerk van Kiezegem blauw.. ?*”. Deze laatste kwam namelijk op voor de 'blauw' ..

De foto's zijn gemaakt door Jean Daenen, zijn naaste geboort.