

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (263)

Jos Vangramberen heeft deze prachtige foto nog liggen ... de klassen van meester Jules De Raeymaeker en meester Hendrickx op bezoek op de vlieghaven van Zaventem.



Jef Rasschaert, Vital Craeninckx, Luc Coeckelberghs, Frans Schotsmans, Gaston Cauwbergs en Guy Hendrickx hielpen met het aanvullen van de namen:

Staan:

meester Jules De Raeymaeker, André Peeters, André Schotsmans, Pierre Vanroelen, Jos Vangramberen, René Rasschaert, Louis Lemmens (Lou van Jakke), die grote zou een Bams zijn ?, Robert Peeters, Jos en broer Albert Dejaeger, Jef Pittomvils, Gaston Cauwbergs, en Romain Derèse voor Meester Guy Hendrickx.

Zittend:

Jef Timmermans, Willy Coeckelberghs, Vital Craeninckx, Roger Timmemans, Luc Coeckelberghs, Jef Coeckelberghs wat verscholen achter Luc Verbist, Leon Coeckelberghs,, Pypen (van de vroegere café aan de voetbalplein Kiezegem), Kamiel Robeyns, Luc Vandegaer, Frans Schotsmans en Freddy Schotsmans

Maar in welk jaar zou deze foto genomen zijn... daar zijn de meester en zijn leerlingen het nog niet over eens, lees de interessante commentaren hier verder ..

Luc Coeckelberghs :

“... Ik heb ook geen idee wanneer en wat het was maar het moet een schooluitstap naar de luchthaven van Zaventem geweest zijn. Ik herinner me ook vaag dat we de Basiliek van Koekelberg (nog in opbouw) bezocht hebben. Misschien was dat op dezelfde schoolreis?

Wat ik wel weet is dat we zeker niet gevlogen hebben. En het moet ergens begin jaren '60 geweest zijn.

De onderste rij foto's is mijn generatie, de bovenste rij een oudere...”

Frans Schotsmans :

“... Volgens mij is het een foto van het schooljaar 60/61. Ik zat toen een jaar hoger (2de studiejaar) dan mijn leeftijdgenoten zoals Willy en Luc Coeckelberghs...”

Vital Craeninckx :

“... Expo 58 ? Ik was toen inderdaad maar 4 jaar. Vermoedelijk zat ik hier in het 1^{ste} leerjaar.. 1960 ? ...”

Guy Hendrickx, als gewezen onderwijzer aan de Gemeentelijke Jongensschool Meensel Kiezegem:

“...Nostalgische herinneringen bij de foto onder de vleugels van het DC Sabenatoestel in Zaventem.

Onze schoolstrijd....

We schrijven 1958. Het magische kalenderjaar dat de wereld in onze school bracht met de Wereldtentoonstelling en zijn Atomium, het Amerikaanse theater, de Russische Spoetnik en nog zoveel meer. Daar alleen zijn boeken over te schrijven. Daar raak je niet over uitgepraat.

Maar... die Wereldtentoonstelling bracht onze toenmalige school met de leerlingen ook nog extra onder de druipende vleugels van een pas aangekomen nachtelijke lijnvlucht uit Congo.

De Wereldtentoonstelling op zich heeft meerdere record gebroken:

- meer dan 45 miljoen bezoekers
- ongeveer 150.000 werkkrachten bepaalden de realisatie
- aan het gemeentehuis alhier stond elke morgen slechts één werkloze” wegens slappe rug”
- welvaart was in zicht
- de “Golden Sixties” waren inzicht...de industriële revolutie was aanstaande.

Behalve wat betreft de sector gemeentelijk onderwijs waaronder de Gemeentelijke Jongensschool van Meensel-Kiezegem waarin vandaag het Jeugdlokaal is ondergebracht. Die school zou kreunen onder de pletwalsen van de mastodontscholen met hun afzonderlijke leerjaren. En dit terwijl onze dorpschool het moest hebben van twee graadklassen: dus meerdere ouderdommen, leeftijdsgenoten en klassen bij mekaar. Slechts twee leerkrachten voor de totaliteit van de schoolbezetting en de programma-afwerking tegenover de klastitularissen met speciale hulpleerkrachten voor bijvakken voor godsdienst e.d.

Het fameuze Schoolpact 1958 zou de “Koude Oorlog” tussen de verschillende schoolnetten doen beëindigen. Immers elke ingeschreven leerling bezorgde aan de diverse overheid van welke strekking dan ook, een werkingskosten toelage van 1000 Belgische franken. De leerplichtige jongeren – en vooral hun ouders - kregen fantastische nutsvoorzieningen aangeboden bij het bepalen van hun schoolkeuze. De schoolvlucht was geboren. Hun kindlief zou in de watten gelegd worden met o.a. zwemgelegenheden, gratis busvervoer, sociale kostprijs voor maaltijden, zoekklassen, skilessen, boekenbeurzen en diens meer.

De datum 1 september 1958 hing als “Het Zwaard van Damocles” boven ons hoofd. Op bewuste datum toerden er minstens zeven schoolbussen rond in ons dorp. De schooljacht was open. Wij als leerkrachten stonden er bij en keken er naar hoe dat leerlingen, waaraan onze beste krachten waren besteed, hun zoektocht plichtsbewust aanvatten naar een hoopvolle zorgeloze toekomst. Ze meenden deze te vinden in pas opgerichte paviljoenen van naburige gemeenten en steden. Daarmee was ook de frontale aanval gelanceerd in de richting van de beroemde vakscholen en huishoudscholen voor meisjes uit de nabije steden: Leuven en Tienen, alsook instituten te Lubbeek, Bekkevoort. Zelfs landbouwscholen vielen in de smaak.

Voor ons als leerkrachten bleef er maar één oplossing: de schoolstrijd niet ondergaan. Vandaar dat onze school twee dagen op bezoek ging naar de Wereldtentoonstelling. Leuke bijzonderheid: wegens vrees voor verlies werden de kinderen tijdens het bezoek aan de tentoonstelling samengehouden lopend binnen een reuze teugel, met één hand verplicht deze vast te houden. Dat gebeurde tussen de opening in maart en juni '58.

De foto is genomen ergens half oktober '58 wegens extra verlengingen van de Wereldtentoonstelling en de nooit geziene nieuwe leerling-toename gans te lande. Sabena Brussel sprong mee op die uitzonderlijke aanbieding en bood bijzondere mogelijkheden aan voor nieuwe bezoekers aan zowel Zaventem als Melsbroek.

Het piepkleine schooltje van Meensel Kiezegem was ook ter plekke. Inderdaad met leerlingen van het eerste leerjaar. We waren immers na 1 september. Maar er staan ook achteraan heel wat ouwe getrouwen grote bonken van de laatste studiejaren. Nostalgie in het kwadraat..."

Gaston Cauwbergs :

"... Deze foto is een schot in de roos. Het zit wat speciaal in elkaar. Maar het is toch duidelijk.

Frans Schotsmans heeft het correcte jaartal vast denk ik. In het tweede studiejaar van het schooljaar 1960 – 1961 zaten "2 leeftijden" samen in dezelfde klas. En ik zat bij Meester Guy in de klas!

En ik merk nog een andere klas op ook. Dat zijn dan leerlingen van meester Jules. En die leerlingen zijn tot 2 jaar ouder.

Ik weet enkele geboortedatums echt EXACT. Daaraan kun je klassen herkennen. Ik begin met geboortedatums (en ikzelf zit ertussen):

André Schotsmans 15 april 1950
Freddy Schotsmans 4 december 1952
Gaston Cauwbergs 7 december 1952
Frans Schotsmans 21 januari 1953

André Schotsmans en Freddy Schotsmans zijn broers. En André en Freddy zijn zonen van Frans Schotsmans (29/10/1913 – 31/11/2002) en Trees Merckx (16/02/1913 – 27/05/1983). En **zijn van Kiezegem**. (op de huidige Kapellekensweg 2 woont Freddy nog steeds in zijn ouderlijk huis). Onze huidige Frans Schotsmans (van 1953) is een kozijn (neef) van André Schotsmans (van 1950) en Freddy Schotsmans (van 1952). Frans is een zoon van Felix Schotsmans (16/12/1910 – 24/07/1971) en Leonie Vangoidsenhoven (15/07/1914 – ?). Frans is **van Meensel**.

En kijk eens in de lijst van 4 geboortedatums (André, Freddy, Gaston en Frans). Freddy, Gaston en Frans zijn geboren in een tijdsbestek van 50 dagen! Géén 2 maanden dus ! Deze 3 horen bij Meester Guy. André hoort bij Meester Jules. André is van 1950.

De verklaring komt nu. De klassen van de beide meesters zien, is nu mogelijk. Meester Guy en Meester Jules hadden elk 2 leerjaren in hun klas.

Kijk eerst eens naar www.dinbelg.be over de grootten van mensen. Maar eveneens een berg andere ergonomische gegevens over mensen uit onze contreien. De grootte van een kind voor een bepaalde leeftijd kun je daar goed uit halen. En dan blijkt de gemiddelde grootte rond de 1298 mm te zitten voor iemand van 8 jaar. En ik was 8 in 1960 en ben echt van gemiddelde grootte. Uit de statistiek van R. Motmans voor een 8 jarige jongen komt die 1,30 meter dus. (als je opzoekt, zorg dat de leeftijd van **8 jaar** en het woord **jongens** in het rood staan op de site van Motmans!)

En OP DE FOTO gaat zeker **niet** over 6 jarigen! En wél over minimaal 7 jarigen tot maximaal 10 jarigen. We houden de grootte (van de statistiek van Motmans) in het hoofd en kijken zo naar de foto ! De 7 en 8 jarigen in een klas. En de 9 en 10 jarigen in een andere klas. Denk nu aan de 4 geboortedatums die ik exact ken.

André Schotsmans (van 1950) was 10 en zat in 1960 bij meester Jules.

En ik (van 1952) was dus 8 in 1960 en zat bij meester Guy!

Bijgevolg: **Frans Schotsmans (van 1953) heeft het exacte schooljaar aangewezen, omdat het uit de grootte van de leerlingen blijkt.**

Het is dus duidelijk het schooljaar 1960 – 1961.

En er zijn duidelijk 4 leeftijden vertegenwoordigd. **1950**, 1951, **1952**, **1953**.

Ook: En als ik goed kan zien, **dan is de groep leerlingen die naar Meester Hendrickx verwijzen toch de grootste groep.** De zittende leerlingen zijn er allemaal die te verwijzen zijn naar Guy Hendrickx. En er zijn er bij de staande leerlingen óók minstens 2 die naar Guy Hendrickx verwijzen. En dat ben ikzelf en Romain Dereze.

Dus: de geboortejaren 1950/1951 (van Meester Jules) waren niet zo talrijk als de geboortejaren 1952/1953 (van Meester Guy Hendrickx). Zeker 15 leerlingen onder Meester Guy en maximaal 12 onder Meester Jules.

En dan de redenering uitdiepen.

Dan is er een klas met leerlingen van de geboortejaren 1950 en 1951. Bij meester Jules.

En dan is er een klas met leerlingen van de geboortejaren 1952 en 1953. Bij Meester Guy.

Je kan dat best vragen aan Meester Hendrickx.

Hij zal er direct kunnen inkomen dat het dus **wél naar de Expo 58 was, maar een 2tal jaar later.**

En dan heeft Meester Hendrickx gelijk, en dan heeft Frans Schotsmans óók gelijk.

Is de analyse duidelijk? Ik denk het wel nu.

En wáár gingen we naartoe ? Wel we zijn dus naar de Expo 58 gaan zien, maar niet tijdens die tentoonstelling zelf.

Wegens te duur zeker hé. We zijn dus 2 jaar later naar die expositie geweest. En de expositie was grotendeels afgebroken, **maar belangrijke delen waren er nog wél. En dus zelfs tot op Zaventem óók.**

Want we stonden aan een vliegtuig van SABENA. **Sterk voor die tijd.** Pluim voor de meesters !

Weer komt de verklaring :

De afstand tussen het Atomium (is Expo 58) en Brussels Airport (Zaventem bij de vliegtuigen) is volgens Google een 14 kilometer. En dat kan dus gemakkelijk op één dag (bus). SABENA had toen **net een gloednieuwe terminal gekregen door de Expo van 58.** En die lag op grondgebied van Zaventem. Sinds die terminal er was, is het de luchthaven van ZAVENTEM. Ook onze huidige Brussels Airport.

Nu hebben we de foto doorgelicht. Maar er is nog een belangrijk gegeven. Ik zie zéér duidelijk VITAL CRAENINCXK bij de gehurkte leerlingen. Ik heb dus zelf samen met Vital in de klas gezeten. En wel bij meester Guy Hendrickx. En Vital is van 1953 denk ik. En hij is de voorzitter van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem '44. De foto echt bewijst veel..."

Na de publicatie op de website, bleef de discussie over het jaartal doorgaan ...

Octaaf Duerinckx :

"...Misschien even herzien: Van in 1956 waren er drie klassen in de gemeenteschool van Meensel-Kiezegem met als onderwijzers: Jules Raymaekers, Guido Hendrickx en Gustaaf Duerinckx. Toen Gustaaf legerdienst moest doen heb ik die klas overgenomen. Het was mijn eerste betrekking. Ik stond voor het eerste en tweede studiejaar van september 1957 tot 1 april 1959 (legerdienst bij de Marine tot december 1960). In 1958 zijn wij met de school naar Expo '58 geweest, met groene papieren mutsjes aan om mekaar niet kwijt te spelen. Wie het meemaakte heeft er misschien nog foto's van? Eens nakijken door specialisten van toen?..."

Jos Vangramberen :

"... Mogelijk heb ik nog een paar aanvullingen bij de Sabena-foto:de grote naast Lou van Jakke zou een Bams kunnen zijn... het is niet Valere Coeckelberghs maar Jos Dejaeger voor/naast zijn broer Albert. Naast Vital Craeninckx zit Roger Timmermans, de broer van Jef. Tot hier mijn toevoegingen, niet 100 procent zeker.

Ik denk dat ik in het eerste leerjaar bij Octaaf zat. Ik ben van 1950..."

Fons Trompet :

“... Met belangstelling hebben wij inzonderheid foto 263 bekeken. Je moet weten dat Aline van september 1956 tot juni 1958, zijnde twee schooljaren, in de kleuterklas te Meensel heeft gefungeerd. Derhalve herkent zij op de voorste rij haar kleuters van '57 – '58 : Jef Timmermans, Willy Coeckelbergs enz. Zij zijn geboren in 1953 en waren dus schoolplichtig in 1959 in het eerste studiejaar. Volgens Guy dateert de foto vermoedelijk van oktober '58, d.i. schooljaar '58 – '59, maar toen zaten die kereltjes nog bij juf Margriet, in de "grote" kleuterklas. De gefundeerde redenering van Gaston Cauwbergs zegt : 't is schooljaar '60 – '61, TWEEDE studiejaar. Maar dan rijst meteen de vraag : was het eerste studiejaar niet mee op reis ? Dat zijn immers de kerels geboren in 1954. Maar anderzijds : met Luc Verbist (5.11.1954) schijnt er toch een vertegenwoordiger van dat jaar op de foto te staan ! Maar waren Hilaire Cerulis, Pierre Pijpen, Willy Cockx, Willy Meerkens, Eddy Schildermans en anderen uit '54 dan die dag afwezig ? Allicht is de foto toch van schooljaar '59 – '60 ?

Anderzijds nog het volgende :

- de Pypen van het gelijknamige café heette Julien.
- met "Lou van Jakke" wordt waarschijnlijk Louis PUTTEVILS bedoeld.
- Albert Dejaeger wordt genoemd. Twijfel daaromtrent : Albert werd geboren in januari 45 : hij zou dan wel lang hebben moeten "nablijven"
- voor de naamloos gebleven figuren : Aline herinnert zich uit haar kleuterklas nog Oscar Lauwens, Jan Broos, Jerome Jordens ... Misschien kan iemand aan de hand van deze suggestie nog een vooralsnog onbekende identificeren ? ...”

Frans Schotmans :

“... Na het analyseren van alle commentaren, denk ik (althans dat is mijn mening) dat het een foto is van het schooljaar 60/61. In die periode was Guido Hendrickx onderwijzer van het eerste, tweede en derde studiejaar en Jules Raymaekers stond voor het vierde, vijfde, zesde en ik denk ook het zevende studiejaar. Vital Craeninckx en co (geboortejaar 1954) zaten toen in het eerste studiejaar, Luc Coeckelberghs en co (geboortejaar 1953) in het tweede studiejaar en Freddy Schotmans en co (geboortejaar 1952) in het derde studiejaar, allen bij Meester Hendrickx. De anderen (geboortejaren 1951, 1950,...) zaten toen bij Meester Jules...”

Luc Verbist :

“... Via deze weg vernemen we nog iets van elkaar, toen naar Zaventem was een hele opdracht voor de toenmalige leerkrachten, en voor ons als leerlingen een hele openbaring, alleen al om ter plaatse te geraken. We hadden nog niet meer gezien dan onze veloke, nen brommer of enkele auto's die ons dorp toen rijk was. Den tram heb ik hier nooit geweten.

Dat we nu voor ons toetsenbord zitten te mailen naar elkaar; god weet waar jij nu zit, mogelijk aan de andere kant van de wereld. Had dat in 1960 eens voorgesteld ?

Wat betreft het jaar van die schoolreis is wel degelijk 60/61, ik zat toen in het tweede studiejaar, vanaf het derde studiejaar ben ik naar school in Tienen gegaan...”