

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (262)

In de keuken bij Marcel – *de horlogemaker* – Van Goidsenhoven hangt een bord aan de muur met een foto van de vroegere horlogewinkel in de Binkomstraat. Dit was ook beter bekend als het huis van de *metser*.



Marcel vertelt :

“... Met ‘P. Van Goidsenhoven’ wordt mijn broer Prosper (+1959) bedoeld. Hij had een zwakke gezondheid. Men raadde hem aan een lichte stiel te leren. Zo ging hij na WO II in Antwerpen voor horlogemaker leren. Marcel beloofde zijn broer om zijn werk voor te zetten.. in 2016 toch al 57 jaar ! Ik zou anders leraar aan een technische school geworden zijn, ik moest nog enkel mijn D-cursus halen...”

Binnenzicht in de oude winkel :



Met Prosper aan zijn werktafel:



De winkel verhuisde naar de Kapellekensweg:



Marcel aan zijn werktafel ... of hoe dit interieur mee verhuisde vanuit de Binkomstraat !