

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (261)

Irma Pasteyns geeft deze foto nog mee ..

In het najaar van 1944 stond er afweergeschut op hun erf, gelegen in de Binkomstraat. Dit behoorde tot de groep Engelse soldaten die bij hen verbleven. Irma poseerde ervoor, samen met haar broer en zussen...



Moeder Victorine – dochter Margriet en Irma  
Dochter Elza – zoon Jos – dochter Maria (toen 9 jaar)

Irma vertelt nog het volgende :

“... Deze soldaten vochten bij Arnhem in Nederland en waren hier op rust van december 1944 tot 9 februari 1945. Er verbleven 9 soldaten bij de familie Frans Pasteyns – Victorine Vanhellemont, Binkomstraat, Meensel.

Ze zorgde zelf voor hun eten, ze hadden een eigen kok die in het bakhuis het eten bereidde. Wanneer ze vertrokken in februari '45, kreeg de familie wat overschotten aan eten .. blikken, échte koffie, .. *In de oorlog maakten de mensen namelijk koffie van gerst : gerst roosteren in een pan op het vuur, malen en in de koffiemolen malen...*

Moeder bakte soms pannenkoeken voor hen...

Twee soldaten geraakten goed bevriend met de familie : sergeant Harris en soldaat Bill Copley. (op de foto vlnr). De toen 29 jarige Bill kwam van Yorkshire, Engeland, en was de oudste soldaat in die groep.



De soldaten kwamen nog een paar maal terug, o.a. voor de landing over de Rijn. De lucht hing toen vol vliegers. Hierbij sneuvelde sergeant Harris...”