

Bron : mail dd 1 november 2016, Luc De Blick

Of hoe de rit van de Ronde van Frankrijk verlegd werd om zo door Meensel-Kiezegem te passeren ...

Tijdslijn Comité 525 Eddy Merckx, door initiatiefnemer Theo Vanderhaegen.

Het was begin November 2014 dat: via radio 1 het bericht werd verzonden dat, op 6 juli 2015 de Tour zou starten in Antwerpen en in één rechte lijn door Lier, Aarschot en Tienen zou rijden en uiteindelijk zou aankomen in Hoei.

Deze doortocht, voorzien op drie km van Meensel-Kiezegem, net nadat Eddy Merckx 70 jaar zou worden, deed Theo Vanderhaegen ertoe aanzetten om eindelijk Eddy Merckx te huldigen in zijn geboortedorp, op de dag van de doortocht van de Ronde van Frankrijk. In één ruk begonnen er verkennende gesprekken met Tom en Gust Craeninckx. Deze mensen stonden volledig open voor een evenement rond Eddy Merckx in Meensel-Kiezegem..... het kwam erop aan om de Tour door Meensel-Kiezegem te krijgen.

Via het ASO (Amaury Sport Organisation) werd er contact genomen met Thierry Gouvenou, wedstrijd directeur van de Tour de France. Deze zat op dat ogenblik toevallig samen met Eddy Merckx in de Tour of Oman. Thierry Gouvenou bevestigde die dag dat hij het een mooi initiatief vond en hij er alles zou aan doen om de passage door het geboorte dorp van Eddy mogelijk te maken.

Theo hield ondertussen ook verkennende gesprekken met het gemeente bestuur van Tielt-Winge. Een andere invulling over de huldiging van Eddy Merckx, deed Theo besluiten om samen met Rudi Meeus de huldiging in eigen handen te nemen, waarbij het vooral de bedoeling was er een volksfeest van te maken waar iedereen kon aan deelnemen en waarbij een kunstwerk zou worden onthult met dezelfde uitstraling dan de sportman en mens Eddy Merckx.

Het was ondertussen eind februari 2015 dat Theo en Rudi met Luc De Blick hadden afgesproken. Luc was een alom gekend bronskunstenaar uit de streek die o.a. de Hagelander in Houwaart had gegoten. Uit puur enthousiasme was Luc bereid om aan het project mee te werken. Daar de tijd om een bronzen beeld te maken zéér kort werd moesten er snel een aantal beslissingen worden genomen over concept ontwerp en financiering.

Die dag werd er ook afgesproken bij Geert Capelle. Daar de vader van Geert reeds eerder pogingen had ondernomen om iets rond Eddy Merckx en zijn geboorte dorp te organiseren en Raymond Capelle ook een neef van Eddy was, sprong Geert graag mee op de kar. Op dat ogenblik was ook Hans Piot bij Geert op bezoek en ook Hans was gewonnen voor het project. Ter plaatse werd Jef Pitteviels gevraagd om aan tafel te komen zitten. Jef is een neef van Eddy en kent Eddy en het wielrennen zéér goed. Ook Jef was enthousiast. Die dag werd ook Tom Craeninckx van café het Boerenhof aan de werkgroep toegevoegd en wat later voegde ook Mario Van Hellefont zich bij de groep. Het comité 525 was compleet.

Een week later kreeg Theo de bevestiging van het ASO dat de Tour op 6 Juli door Meensel-Kiezegem zou rijden . Ook de gemeente Tielt Winge kreeg een aanvraag van het ASO voor de doortocht van de Tour. Vanaf nu was de puzzel compleet. De Tour zou op 6 Juli door het geboorte dorp van Eddy Merckx rijden, het jaar dat hij 70 zou worden en hij gehuldigd zou worden door het volk en de inwoners van Meensel- Kiezegem. Het Comité 525 kon helemaal aan de slag om er een onvergetelijke dag van te maken.

In Maart had Luc reeds een ontwerp klaar van het kunstwerk dewelke door het Comité 525 volmondig werd goedgekeurd. Die maand werd ook een eerste gesprek met Eddy Merckx gehouden in de fietsenfabriek die zijn naam draagt te Groot-Bijgaarden. Eddy was eveneens enthousiast over het initiatief en zou op 6 Juli zeker aanwezig zijn om het kunstwerk te onthullen.

De financiering van het kunstwerk werd door het Comité 525 grotendeels zelf gedragen. De verkoop van miniatuur versies van het kunstwerk aan geïnteresseerden hielp bij tot de financiering van het bronzen beeld. Ook werd er een Eddy Merckx race fiets geschonken door de fabrikant dewelke verloot werd op de dag van de huldiging.

Vele leuke vergaderingen werden gehouden bij Geert, Mario en Tom. Geert was de perfecte coordinator van de meetings die garant stonden voor het succes van de organisatie. Er diende te worden gedacht aan de vormgeving van de festiviteiten, de plaats van het podium, de parkings, de bewegwijzering naar het evenement zonder de passage van de tour te hinderen. De veiligheid tijdens de huldiging, de internationale, nationale en lokale media.....

Op 16 April 2015 werd door het Comité 525 een persconferentie gehouden in het Boerenhof. Die dag werd aan de media, zowel nationaal als lokaal, voorgesteld waarvoor het Comité 525 stond en wat zijn doelstellingen waren. Het Comité 525 stond in voor de verwezenlijking van 4 doelstellingen:

- het huldigen van Eddy Merckx tijdens de doortocht van de Tour op 6 Juli 2015.
- het plaatsen van het kunstwerk op zijn vaste plaats tegenover het geboortehuis op 17 oktober 2015.
- het uitwerken en realiseren van een grote en kleine Eddy Merckx fietsroute.
- het hernoemen van de Tieltsestraat naar de Eddy Merckxstraat.

Als gevolg van deze persconferentie was er veel interesse van de pers in onze organisatie. Tegelijk hadden Ruben Verberne en Kim Daenen een website geopend omtrent Comité 525 en de huldiging.

De dag van 6 Juli kwam snel korter bij en alle voorbereidingen werden genomen. Tom had een Tour Musicale programma samengesteld met live groepen en DJ'sets, dewelke zou doorgaan op de gazon van het Boerenhof. Die dag zou het een volksfeest moeten worden waarbij de mensen van s'morgens tot s'morgens zich konden vermaken rond de sfeer van de Tour en Eddy Merckx.

De dag van 6 Juli 2015 was onvergetelijk. Een zonovergoten dag met een massa enthousiaste supporters van Eddy stonden reeds uren in rijen te wachten op hun held en de Tour. Onder massale belangstelling onthulde Eddy Merckx samen met Bernard Hinault en de familie van Eddy het kunstwerk. De nationale en internationale media verspreide die dag het evenement over de ganse wereld. Het werd een onvergetelijk feest in Meensel-Kiezegegem dat die dag op de wereldkaart werd gezet.

Ondertussen werden alle praktische en administratieve voorbereidingen genomen om het beeld op zijn vaste stek te kunnen plaatsen tegenover het geboortehuis. Met dank aan Lieve en ..., eigenaars van de grond waarop het staat.

Op 17 oktober werd het beeld dan op zijn vaste plaats gezet en ingehuldigd door Eddy Merckx. Onder grote belangstelling en begeleid door de harmonie van Sint Joris Winge werd het monument aan de gemeente overgedragen. Een receptie werd gehouden door het Comité 525. Eddy Merckx overhandigde daar persoonlijk de miniatuur beeldjes en de "Eddy Merckx race fiets" aan de eigenaars en de winnaar van de tombola.

Ondertussen was het Comité 525 aan de gang met de realisatie van de Eddy Merckx fietsroute. Mario, Jef en Hans hebben samen met de Provincie Vlaams Brabant een prachtige fietsroute uitgetekend doorheen het Hageland.

Op 3 Juni 2016 werd de grote en kleine fietsroute ingehuldigd door Eddy Merckx, de vrienden van Eddy Merckx, leden van de provincie Vlaams-Brabant en het gemeente bestuur. Vele ex-ploeg genoten samen met de leden van het Comité 525 reden die dag de grote route in. Het is de wens van het Comité 525 om nog vele jaren, samen met Eddy, zijn fietsroute jaarlijks te rijden.

Er blijft enkel nog het vierde en laatste werk open voor het Comité 525. Maar naar traditie zal ook dat open punt ingevuld kunnen worden en hopen wij samen met het Gemeente bestuur dit te kunnen verwezenlijken.