

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (256)

Lydie Van Cauwenbergh gaf deze foto nog mee : de bouw van de zaal naast de pastorie van Kiezegem.

Jos 'Toikes' Mellaerts & Frans Van Cauwenbergh, vader van Lydie, doen hier hun best.



Jef De Bruyn : “.. Vroeger was er een ‘veranda naast de pastorie aangebouwd en een stuk aan de achterkant. De vergaderingen van de BJB jongens en meisjes gingen er door. Pastoor Mues gebruikte het ook voor de activiteiten van de ‘blokskesclub’.. opgericht voor de jeugd van jonger dan 14 jaar; zij waren nog te jong om bij de BJB te gaan. Dit moet regens in de jaren '50 geweest zijn.

Later raakte deze veranda vervallen. Pastoor Saelen knapte het nog wel wat op. Hij plaatste er o.a. een stoof in met een verlengd rookkanaal.

Onder pastoor Vranken, in de jaren '70, is deze veranda afgebroken en werd de huidige zal gebouwd. Dit met hulp van de gepensioneerden en andere vrijwilligers.

Voor de KVLV en de gepensioneerden maakten er gebruik van voor hun bestuursvergaderingen en activiteiten. De landelijke gilde hield er soms ook vergaderingen...”