

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (247)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Marcel Michiels had op het einde van de Binkomstraat zijn garage.. de Fiat garage.

Dochter Katleen :

“...Ik denk dat hij eind jaren '60 hier begonnen is in een werkplaats naast het huis en daarvoor werkte hij in Tienen bij de garage Pans. Dan, ik vermoed 1974, heeft hij de garage uitgebreid en Fiat begonnen en Nissan vanaf 1986....”

