

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (245)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

In Wersbeek was er de bakkersdynastie Aerts. Waar vader Albert begon met bakken, zette zoon André de stiel voort. Vandaag de dag zet kleinzoon Patrick het beroep verder.

Bakker Aerts had zijn bakkerij in Wersbeek, maar hij kwam ook een paar keer per week tot bij zijn klanten. Ons ma kon dan kiezen uit de broden en taarten in de camionette...

Op de foto poseren bakker André en zijn zus Agnes voor hun auto.



Als kind zagen we hem graag komen .. hij deed bij het brood altijd enkele nic nacjes ...

