

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (231)

Luc De Brier :

“... Enkele foto's en krantenartikels van 1972: “één school, één leerling en één leraar”, namelijk schoolmeester Jules De Raeymaker en leerling Luc De Brier.

Ik heb 2 jaar bij meester Jules geweest, namelijk 3^{de} leerjaar (1971 – 1972) en het 4^{de} leerjaar (1972 – 1973).

Voor mij was er ook één leerling (*), maar ik weet zijn naam niet meer...”

(*) Lydia Trompet : “..Inderdaad ook mijn broer Michel is als enige leerling bij Jules geweest. Dat moet van 1968 tot 1971 geweest zijn...”





**De
meester
en
zijn
leerling**

Dit is het
kleinst
mogelijke



**Kleinste schooltje
draait al jaren
met één leerling**

Een grote, hoge klas in een oud gemeenteschooltje in Meensel-Kiezegem. En daarin meester en Luc, aan Gewijde Geschiedenis toe. Een gemeedelijk tafereel op de eerste schooldag. (Eigen foto)

van de buiten. Ik hou van de buiten.
 Of het geen dure zaak is voor de gemeente? vragen we burgemeester Morren. «Nee», zegt hij. «Het kost ons alleen wat kolen. De rest betaald de staat.»

.Duur ?

Ze zijn op hun hoede, de vele kleine scholen die we gisteren in en uit liepen. Ze willen niet nog

Meester moet Veel meer neuters in

Een leerling, een leraar, een school



Te Meensel-Kiezegem heeft het gemeentelijk onderwijs nog één enkele leerling, Luk Debrier, die op het ogenblik in het derde leerjaar zit en les krijgt van meester De Raeymaeker, die al 33 jaar dienst heeft. In het klaslokaal naast het gemeentehuis hebben we met de h. De Raeymaeker gepraat over de problemen van het gemeentelijk onderwijs, die te Meensel-Kiezegem dan toch wel erg nijpend zijn. Meester De Raeymaeker was eerst wel even sceptisch maar na grondig de problematiek te hebben uitgepraat was ook hij erg entoesiast over het gesprek.

De aftakeling van het gemeentelijk onderwijs is volgens de h. De Raeymaeker een proces dat reeds vóór de tweede oorlog begonnen is, maar

dat ogenblik mee uit werken te gaan. De officiële scholen hadden deze situatie zeer vlug begrepen en zorgden voor een aantal voorzieningen in hun scholen waardoor de ouders tijdens de werkuren geen last meer hadden van hun kinderen. Ze voorzagen middagmalen, hielden de leerlingen na de lesuren desnoods nog een paar uurtjes op school en ten slotte pakten ze uit met leerlingenvervoer zodat ze alle leerlingen konden ophalen.

Bovendien nemen heel wat ouders hun kind 's morgens

wat dan weer de ontvolking in de hand werkte. Bovendien, en dat bleek ook reeds in vorige bijdragen, nemen de ouders geen genoegen meer met graadklassen voor hun kind.

Meester De Raeymaeker denkt dat de toestand voor het gemeentelijk onderwijs reeds te ver gevorderd is opdat er zich een kentering zou voordoen. Er is volgens hem dan ook geen toekomst in het gemeentelijk onderwijs. Misschien kan er nog iets goed gemaakt worden indien er op nationaal vlak een organisme zou

Luk Debrier uit Meensel-Kiezegem is een geluksvogel: hij kan zich beroemen op een privé-leraar, want de gemeenteschool die Luk bezoekt telt nog juist één enkele leerling en dat is hijzelf. Voor meester De Raeymaeker is het alleszins de rustigste klas van zijn carrière.

worden, meent hij, want dan wordt de school gesloten, wat in deze situatie weer een paar zeer specifieke moeilijkheden meebrengt.

Meensel-Kiezegem heeft nog een bloeiende vrije school dank zij de inspanningen van de huidige pastoor, die de evolutie tijdig had ingezien. Hij is jaren geleden al begonnen met een gemengde school om de bevolking van de vrije school stationair te houden en hij is daar in geslaagd. Ook hierdoor heeft het gemeentelijk onderwijs te lijden gehad, maar meester De Raeymaeker is er niet zo rouwig om. Er bestaat nu een goede verhouding met het gemeentebestuur zodat hij in goede omstandigheden zijn lessen kan geven en hij is helemaal niet jaloers op de grote scholen.

Heeft het gemeentelijk onderwijs nog toekomst?

mee naar de stad waar ze gaan werken, deponeren het bij de school en halen het zelf op na de werktijd. Al deze factoren brengt meester De Raeymaeker onder in de rubriek « stadsvlucht ».

VICIEUZE CIRKEL

Door al deze omstandigheden hadden de kleine scholen, en

bestaan dat als spreekbuis zou kunnen optreden voor het gemeentelijk onderwijs. Maar eigenlijk is het al te laat.

IDEALE LEERPOSITIE

Eigenlijk is zo'n privé-leraar ideaal. De leraar kan zijn tijd volledig besteden aan die enkele leerling en de goede ogenblikken uitkiezen om met een