

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (225)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Maria Duerinckx-Janssens hield een winkeltje open in het dorpscentrum van Meensel. Vroeger was er ook nog café in de plaats links van de ingang.

In de winkeldeur staat Maria met haar dochter Hilda en twee van haar kleinkinderen, Gonda en Kurt.

