

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (224)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Bij 'Coeckelberghs Fruit' – of in het dorp gekend als bij *Messuër* - brachten de mensen, die wat fruit teelden, hun oogst binnen.

Frans Coeckelberghs: "... Het waren René en mijn vader Maurice, de zonen van Frans Coeckelberghs, mijn grootvader dus, die met de fruithandel begonnen. Ze kochten ook fruit op de veilig in Glabbeek of St-Truiden. We reden dan met dat fruit naar de vroegmarkt in Mechelen. Vroeg .. we vertrokken hier al om 2 uur 's nachts om tegen een 3 uur daar te zijn. Ook hadden we afzet in Duitsland: Keulen, Dusseldorf, Koblenz, .. dan vertrokken we al in de late namiddag. Maar daar mochten we zelf niet rechtstreeks verkopen. Het fruit werd daar verkocht aan een Duitse handelaar ..."

"... *Messuër* ... Mijn grootvader kreeg deze bijnaam. Ik heb altijd horen zeggen dat dit te maken zou hebben met de afmetingen van een vijs op een *motoculteur*..."

Frans – *Messuër* - was getrouwd met Ermeline Coeckelberghs; ze kregen vier kinderen: Rene, Maurice, Richard en Julia.



De broers René, getrouwd met Gerardine



en Maurice, getrouwd met Margriet Pasteyns.



Gerardine Van Campenhout (*links*)