

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (219)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Hier een kleurrijk beeld van het café 'tramstatie'. Er werd nog met veel genot EKLA en Golden-Pils getapt.

De waardin – Jeanne Beddegenoots – staat dan ook fier te pronken ...

