

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (214)



Maria Ver Berne heeft deze foto in een doos zitten. Dit zou de Maria-kring geweest zijn.

Fons Trompet : "... Een Mariakring heeft blijkbaar wel bestaan omstreeks 1952. En wat meer is : zelfs voor de jongens zou iets soortgelijks hebben bestaan : men zou ze de "jefkes" hebben geheten. Naar Maria en Jozef dus, naar alle waarschijnlijkheid. We op de foto staat kan ik je met bijna zekerheid zeggen. Beginnend op de achterste rij, links : Lydie Van Cauwenbergh, Paula Cappelle, Maria Ver Berne, Maria Verlinden, Margriet Willems, Maria Portauwe, Maria Willems, Yvonne Willems, Maria Van Cauwenbergh, Maria Tonné, mijn zus Maria (deels verborgen), Magda Verlinden, Louisa Debord, Anna Van Cauwenbergh, Irene Portauwe, Paula Debord ..."

Lydie Van Cauwenbergh : "... Voor de oorlog was er een BJB welke in de oorlog niet meer bestond. Na de oorlog waren er te weinig oudere meisjes om een echte BJB terug op te starten. Daarom startte pastoor Mues een groep met jongere meisjes op .. de zogenaamde Mariakring. Deze kwam één of tweemaal per maand samen in de veranda op de pastorie. Ik herinner me nog een uitstap naar Lubbeek, naar en kapel. Of naar de kappellekes hier. Maar achteraf is de BJB dan terug opgestart. Voor de jongens was er de Jefkeskring, maar dat is niet echt in gang geraakt.."