

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (213)

Freddy Duerinckx stuurde deze opmerkelijke foto door.. ooievaars op het dak van de kerk in Meensel !



Volgens sommige bronnen zaten deze ooievaars op de kerk de dag dat ene van Duerinckx terug kwam van zijn huwelijksreis.

Gustaaf Duerinckx verduidelijkt: "... De ooievaars hebben ons (Paula en Gustaaf) opgewacht toen wij thuis kwamen van huwelijksreis. Wij zijn getrouwd op 2 augustus 1961 en kwamen rond Meensel kermis thuis van Lourdes.(braaf hé) ..."

Vervolgens zouden een drietal dorpgenoten ook elk een ooievaar hebben afgeschoten. Één van hen heeft deze ooievaar ook weggedaan om te laten opzetten .. maar heeft er achteraf niets meer van gezien of gehoord..



Opmerkelijk is dat er hier ook een van de weinige foto's van de uurwijzerplaat aan de toren is te zien.

Blijkbaar hadden vroegere torenuurwerken - zoals hier te zien – ook maar één wijzer : een uurwijzer en tussen de uren stond een halfuur aanduiding.

Bronnen : Jef, Freddy en Gustaaf Duerinckx, Maria Frooninckx, Jules Beddegenoots, Fons Stas, Marcel Van Goidsenhoven.