

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (207)



Een dia genomen bij de inhaling van pastoor G. Vranken in de parochie van Kiezegem, in het jaar 1969..

De kinderen van de plaatselijke lagere school verzamelen boven aan de zandkuil om hem op te wachten.

Lydia Trompet : "...Ik herinner me niets van die foto, ik weet ook niet meer waar of wanneer die genomen werd. Ik denk wel dat ik dat ben die met de gele sjaal. Naast mij die zwartharige met bruine sjaal herken ik als Gerda Broos uit Kiezegem. Dat kleintje daarachter met witte muts is volgens mij Lutgarde Van Cauwenbergh, de grote rechts met de witte muts is Annie Lambrechts en helemaal achteraan die grote met kap op hoofd is Lucia Beddegenoots. Verder herken ik niemand..."

Annie Lambrechts : "...ja,ja, met de witte muts ben ik. Het grote meisje met de witte sjaal en witte kniekousen is Rita Lambrechts en daarnaast meisje met donkere muts Josée Dereze denk ik.."

Davy Ickx reageert op hogervermelde uitleg: "...Mijn moeder, Josee Derese (zo officieel geschreven □), vermoedt dat het meisje rechts vooraan met blauwe jas (rechts naast Lydia Trompet dus) Linda Lambrechts (zus van Rita) is. Verder kloppen de reeds gegeven namen volgens haar wel, van de andere kinderen weet ze zo niet direct wie het zouden kunnen zijn..."

Rita Lambrechts weet nog : "... bij de foto 'meisjes aan de zandkuil', is wat Annie Lambrechts schrijft juist. Het meisje met witte sjaal en kniekousen ben ik, en naast mij josée Dereze. Het meisje vooraan rechts met witte kniekousen en kap op hoofd en witte sjaal rond hals, is misschien wel ons Linda (Linda Lambrechts). En waarschijnlijk is het middelste meisje op de tweede rij Griet Verbiest (naast Lutgarde Van Cauwenbergh) De andere namen die genoemd worden kloppen ook, en de anderen ken ik ook niet meer !.."