

Eddy Merckx onthult zijn standbeeld voor zijn geboortehuis.

Op zaterdag 17 oktober 2015 onthulde Eddy Merckx zijn standbeeld voor zijn geboortehuis in de Tieltsestraat in Meensel-Kiezegem.

Onder impuls van Comité 525 werden de nodige fondsen ingezameld om dit standbeeld te bekostigen. Het beeld is van de hand van de kunstenaar Luc De Blick. Dit standbeeld was dan ook al een eerste keer te bewonderen tijdens de doortocht van de *Tour de France* op 6 juli 2015.

Na enkele toespraken werd het monument dan ook officieel door Comité 525 overgedragen aan de gemeente Tielt-Winge. Deze kreeg een recht van opstal gedurende 50 jaar op een perceel dat gelegen is tegenover het geboortehuis van Eddy Merckx.... Zo zullen de wielertoeristen eindelijk niet meer tevergeefs moeten op zoek gaan naar dit beeld.

Verder heeft het Comité 525 nog twee fietsroutes uitgestippeld met het standbeeld als trekpleister... een familiale route van ongeveer 30 km doorheen de gemeente. Voor de meer geofevende fietser is er ook een tocht van ongeveer 80 km doorheen het Hageland.

Het Comité hoopt ook nog dat er ooit hier een straat naar de wielerverlegende genoemd wordt.

