

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (195)



De wielclub 'Moed en Volharding' uit Meensel-Kiezegem – met op de stoelen de voorzitter Fernand Cauwenberghs en Felix Lissens als secretaris – poseert voor het café van Neyns, op de hoek van de Binkomstraat en de Attenrodestraat.

Van links naar rechts : Jef Lambrechts, Maurits Vuchelen, Fons Vuchelen, Marcel Jonckers, Jos Natens, Jean Daenen, Jef Vangramberen, René Vanherck, Prosper Timmermans met bril en klak, Leon Neyns met klak achter Marcel Morren, Alfonsine Natens, Fons Lemmens, Fons – Fonje Pijp – Rasschaert en Roger Goethuys.

Marc Daenen leunt tegen de voorzitter aan. Jef Bosmans en Kamiel Cauwenberghs zitten gehurkt.

In oktober 1968 liet de plaatselijke perscorrespondent Jean Daenen volgende foto in dagblad *Het Volk* plaatsen ..



Vlnr : Marcel Jonckers, Frans Goethuus, Frans Coeckelberghs, Jef Claes, Firmin Pasteyns, Fons Laermans, Ferdinand Cauwenberghs, Felix Lissens, Rene Vanherck en Louis Natens. Gehurkt: de 8-jarige Marc Daenen en Jos Natens.