

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (194)

Maurice Willems, Glabbeek, had deze foto nog liggen..



Jef van *Bèrre Leër*, facteur van dienst, fiets met zijn degelijke postfiets richting Muggenberg, over de kasseien van de Wersbeekstraat. Achter hem bemerk je de pastorie van Meensel. Jef was de zoon van Norbert Swillen, *Bèrre Leër* genoemd in het dorp, omdat hij schoenmaker was. Jef was getrouwd met Ursula Laeremans. Zijn broer David woonde bij hen in. Na zijn werk hielp hij zijn vader met schoenen maken.

De straat is bevlagd en versiert.. is er een processie op komst ?

Fernand Stas :

“...Deze foto van Jef van *Bèrre Leër* heeft mij doen glimlachen. Hij was een strenge en niet zo'n gemakkelijke, zoals ook zijn vrouw Ursula. Bij hen woonde ook een broer van Jef of Ursula: David, die was relatief klein en ongehuwd en ik zie hem zo voor mij met zijne kruiwagen.

Er waren geen kinderen in dat huis en boven de deur een kader met een groot oog : Hier vloekt men niet, God ziet u “



Guy Hendrickx :

“..Jef de facteur of Jef van *Bèrre Leër* . Zijn boer .. dat was David van *Bèrre Leër*. *Bèrre Leër* was de schoenmaker van het dorp. En Jef was na zijn diensturen als facteur tevens de hulp en opvolger in de hersteldienst bij zijn vader *Bèrre*.

Met de eerste tram kwamen de postzakken aan en omstreeks 7:00u 's morgens, weer of geen weer moest hij de baan op richting Kiezegem.

Belangrijke bemerking: Jef was de enige persoon die op 01 augustus 1944 de straat op mocht en vooral in Kiezegem het verbijsterende nieuws kon uitbrengen over de drie vermoorde personen: Petrus Van der Meeren, August Craeninckx, en Oscar Beddegenoodts...”

Jef Van Goidsenhoven :

“...Jef van *Bèrre Leër* nam zondag de post mee naar de mis om de brieven daarna uit te delen; zo moest hij geen ronde doen.

Zo zei de koster eens tegen een pater die hier de mis kwam doen, dat hij Norbert Swillen - *Bèrre Leër* dus - moest gaan berechten omdat deze niet zo goed meer was. De pater ging dit doen en *Bèrre Leër* antwoordde gezwind: “.. ja en grote schijt als ge in uw bed zijt..”. De pater meldde de koster achteraf: ‘die sterft nog niet zo rap’...

David stond eens op de tram naar Tienen te wachten, maar deze kwam maar niet af, en zei: ‘Luizenkloten zullen me niet hebben’ zie hij en – hij ging te voet verder...”