

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (193)

De jeugd van Kiezegem in de zomer van 1944. *Vital Craeninckx bezorgde deze foto's van Rene Thielens.*

Jef De Bruyn vertelt: "...Voor mij zijn het foto's vol jeugdherinneringen en nostalgie. In die tijd kwamen op het dorp in Kiezegem de 3 kasseiwegen samen en vormden een driehoek met in het midden de lindeboom. Spijtig genoeg is in 1952 bij aanleg van de nieuwe betonweg de boom verdwenen en het kruispunt is 'n grote betonvlakte geworden.



Hier is er zicht op de Wingestraat (nu Glabbeeksesteenweg). Het kerkhof (links) was toen omgeven met een dikke hoge haag; de zij-ingang was toen nog met trappen (nu een hellend vlak) en er hing nog een mooi "grilleke". Aan de overzijde zie je de trappen van café "Cockxes".

Als de hoogmis gedaan was konden de mannen recht de straat over direct naar de café. De wei van de hoeve was toen een boomgaard met hoogstammen. Heel het hoevedomein tot aan de Wingerbeek was toen omzoomd met hoge populieren, waarvan je er hier nog enkele kunt zien.

De grotere jongens van Meensel en Kiezegem die al in Tienen naar school gingen hadden 'n soort patronaat opgericht vooral onder impuls van Albert Merckx (Berke van Waar) die je hier links om de foto ziet. Het was zo een beetje naar het voorbeeld van St-Joris-Winge waar die beweging bekend stond om zijn verzet tegen de zwarten, die ook een soort jeugdvereniging hadden opgericht naar het Duits model van de Hitlerjugend. Het was bedoeld voor de jongens die nog iets te jong waren om bij de B.J.B. (nu KLJ) aan te sluiten. Ik sta daar ook ergens tussen als knaap van 10-11 jaar. We waren ingedeeld min of meer per straat en gehucht in vendels van 10 man. 's Zondags na het lof deden we bosspelen. Gewoonlijk een soort veldslag waar wij onze tegenstander moesten uitschakelen door de halsdoek uit zijn kous te trekken. Alles had toen zo een beetje een militaire tint (Het was toen oorlog en wij speelden oorlog in 't klein). Natuurlijk moest er ook in rijen van 3 gemarcheerd worden achter onze vaandels, zoals het op de foto te zien is. De man die naast ons opstapt om ons in de pas te houden is Jos Stas, geloof ik toch.



We mogen even rusten, mooi in groepjes rond onze vlag. Deze foto is iets hogerop genomen, er is nog een stukje van de lindeboom te zien.

De foto's zijn genomen door René Thielens; dat was een kleinzoon van de koster Denis Duerinckx. Die was toen met zijn ouders op vlucht voor de bombardementen in Leuven. De foto behoort tot dezelfde serie als die van de kermis (\*), maar ik denk dat zij op een andere zondag getrokken zijn. Ik herinner me dat op kermiszondag het nogal druk was met veel volk en daar is op deze foto's niet veel van te zien..."

*(\*) Jef verwijst hier naar de foto's van bijdrage nr 102*