

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (186)



Jef De Bruyn heeft volgende foto nog liggen ...en geeft de nodige uitleg:

“... De foto is genomen van voor de pastorie van Kiezegem in de richting van het huis van van Sis en Jakke van Stasie (Puttevils), waar nu Louis van Jakke nog woont. Ter gelegenheid van een jubileumviering ... iets van de kerk, want de leden van de kerkfabriek van Kiezegem en al de pastoors van de omtrek staan erop. Mogelijk de herdenkingsviering van 300 jaar kapelleke van Spikdoorn in 1955.

Van links naar rechts herkennen we: Richard Maho, Felix Broos(-Cockx), Petrus De Bruyn, zijnde drie kerkmeesters. Pater Paschasius, minderbroeder & missiepredikant, hij kwam ieder maand een weekend naar Kiezegem voor de bond van het H. Hart biecht horen en mis doen; hij was familie van die van Tonné. Pastoor Weyns van St-Joris-Winge, hij had een stem als een klok en geen micro nodig in de kerk. Alfons Van Cauwenbergh, ook een kerkmeester, Pastoor Muës van Kiezegem, met de legendarische zwarte handschoen; Frans Coeckelberghs (Frans Patat of Mesure), was gemeenteraadslid, en burgemeester Prosper Janssens, Jean Pijpen, ook een gemeenteraadslid. Pastoor ? deken van Lubbeek ?; ? een gemeenteraadslid, Livinus Vandegaer, gemeenteraadslid, pastoor Amery van Binkom ?, ? een gemeenteraadslid, Frans Vanderstappen (Sooi), als kerkmeester. Nog ? een gemeenteraadslid en als laatste Frans Trompet, gemeenteraadslid.

Dus : 5 kerkmeesters van Kiezegem, dat klopt. En 7 gemeenteraadsliden, aantal klopt ook maar ik ken ze allemaal niet meer...”

Guy Hendrickx vult aan : “...Jules Broos de kersverse koster van dienst had postgevat LINKS van de deken van Lubbeek, hij staat foutief vermeld als "gemeenteraadslid". Links op de foto net achter Sooi Vanderstappen staat mijn vader Frans Hendrickx. Hij was zowat de regisseur van deze plechtige viering. Inderdaad zoals Jef De Bruyn rapporteert: een historische viering rond het kapelletje van Spikdoorn. Op de laatste rij links van de foto staat het nieuwverkozen raadslid: Alfred Vanschoubroeck van Nijsselrode. Met deze aanvullingen is de bezetting compleet wat betreft de gevraagde namen en personages ...”

Fernand Stas : “... tussen de pastoor van Winge (die lawaaimaker heb ik nog gekend) en pastoor Muës van Kiezegem staat pastoor Sloots van Meensel...”

Fons Trompet : “...Die viering in Kiezegem, de tweede persoon te beginnen van rechts zou wel eens Oscar Van Schoubroeck kunnen zijn (toentertijd ook gemeenteraadslid), de vierde lijkt me sterk op meester Hendrickx (dat kan Guy eventueel bevestigen) en de achtste trekt erg op René Nijs van Binkom (in de jaren zestig nog deken in Lubbeek en jong overleden). Dat ligt echter moeilijk : ik kende René in retorica 1951 en hij zou dus toen een piepjonge priester geweest moeten zijn...”