



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Calixte Vicca vertelt :

“.....Ik was blij verrast toen ik deze foto zag. Met deze vrachtwagen heb ik in 1967 mijn rijbewijs C gehaald na een praktische proef door de stad Hasselt. De vaste chauffeur was Albert Cels, de broer van ons moeder Palmyre.

Een beetje geschiedenis over de firma Vicca.... In 1938 startte Richard Vicca met het maken van betonnen palen en platen om de boomgaard van zijn zuster te omheinen. Hij kreeg hiervoor 2000 frank... en dat was zijn startkapitaal.

In 1945 nam hij zijn eerste personeel aan. De stockageruimte van cement enz. was in de paardenstal.

In 1965 kwamen Calixte en in 1968 Jos de firma vervoegen en “ Richard Vicca en Zonen “ was geboren.

Geleidelijk aan werd het gamma materialen uitgebreid. In 1950 werd de eerste toonzaal gebouwd: 8 m lang x 2.50 m breed.

Rond de jaren '80 werd het personeelsbestand uitgebreid tot 14 man en kwam er een natuursteenbedrijf bij. Tot 2003 bleef de zaak in familiebezit en van 1 januari 2004 werd de zaak overgenomen....”