

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (183)



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

We zien hier Marcel Vandegaer (rechts) staan in de zagerij in de Wersbeekstraat te Meensel.

Hij vertelt : "... Naast mij (links) staat Andre Laermans van Bunsbeek, hij was werkman bij ons.

Het was mijn overgrootvader Guillaume Derese die van Attenrode naar hier kwam. Hij was een schrijnwerker en maakte ploegen, eggen, houten kruiwagens, ..

Zijn zoon Gust zette dit beroep verder. De twee zonen van Gust, Louis en Constant 'Kozze' bleven werken met hout, maar elk in hun eigen stiel.

Louis maakte karrenwielen, eggen, kruiwagens; hij startte in 1935 met de boomzagerij.

'Kozze' hield hem bezig met het fijnere werk, de schrijnwerkerij : kasten, tafels en stoelen, doodskisten, .. *Volgens anderen hij maakte – naar verluid – van die goei stoelen met spieën die nooit uit elkaar vielen ..*

Hun twee zussen waren getrouwd met twee broers: Ocatvie trouwde met Livinus Vandegaer; Fidelina met Frans Vandegaer. Hun vader Frederique Vandegaer had de smidse tegen de grens met Wersbeek (Muggenberg)..."

Marcel Vandegaer kwam mee in de zaak. De boomzagerij werd gestopt in 1977. Toen werd de focus verschoven naar houthandel en trappenmakerij.