



Josée De Bruyn had deze foto nog in een fotoalbum steken.

Haar kozijn Jef De Bruyn vult aan : “... Dit is een foto die mij veel plezier doet, met veel herinneringen aan mijn kinderjaren voor de oorlog van 1940. Waarschijnlijk getrokken op het doelspel bij café Cockxes (Felix Broos- Cockx), rechtover de uitgang van de kerk (nu Keldermans).

De mannen staan er allemaal op met hun boog en sommigen met hun pet omgekeerd (om gemakkelijker te kunnen mikken ).

Boven vlnr : Felix Broos (Feel Cockx) de cafébaas - Denis Jacobs (Jakke van de smet) – (?) Joost Puttevils (Jakke van Stasie)- (?) Felix Puttevils (Fekke uit de bos) - Denis Duerinckx (den ouwe koster) - Jozef Wittemans (Jefke van Marie Pastrel) - ? - Gustaaf Roskin (Staaf van Lemes) - Jozef Jacobs (Jef van de smet). Deze twee zijn soldaat, dus waarschijnlijk van 1938-39 de mobilisatietijd.

Onder : René Natens (broer van Alfonsine) - ? - Petrus De Bruyn (Pië D B) - Louis Jacobs (Louis van de smet) - Marcel De Bruyn (Päkke D B).

Die ik niet ken met een ?, waaraan ik twijfel ook met een ?.

Een enig document ! *Slaag dat ga.* Waarschijnlijk getrokken door Hermine Duerinckx....”