

Jean Pecher, nadat hij Meensel-Kiezegem moest verlaten.

Op <http://www.liberaalarchief.be/iconografie-oorlogsfotos-jeanpecher.html> is een opmerkelijke fotoreportage van Jean Pecher te vinden.

Zoals reeds in een vroegere bijdrage is vermeld, was Jean Pecher een amateur-fotograaf. Zo nam hij foto's van enkele oorlogssituaties waarin hij terecht kwam. Hij was bij de aanvang van de 1^{ste} wereldoorlog ook in onze contreien.. Diest, Halen, Kortrijk-Dutsel, Holsbeek, ..



Hij schreef de volgende commentaar bij de ze foto :

“...Ik leun tegen onze bevoorradingswagen, welke korte tijd hierna in handen viel van de moffen, tijdens de *fameuse* terugtocht van het tweede divisie van het leger.

Na *Meensel-Kieseghem* (Diest) te hebben verlaten rond één uur in de morgen, kwamen we dezelfde dag aan in *Peulis* (Mechelen)...”

Nvdr : 2580 Peulis, gehucht van Putte, tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg.

Je suis appuyé contre notre voiture d'approvisionnement qui peu de temps après dut être abandonnée aux Boches, dans la fameuse retraite de la deuxième division d'armée. Ayant quitté Meensel-Kieseghem (Diest) vers une heure du matin, nous arrivâmes le même jour à Peulis (Malines).