

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (176)



Op de website staan nu alle oude postkaarten van onze beide dorpen die tot nu toe teruggevonden zijn.

Zijn er nog ? Laat maar weten....

En indertijd, pasten sommige mensen de kaarten zelf aan... zie maar naar de wegwijzer, de schrijfster schreef er zelf 'Minsel' op.

Wat ze in haar commentaar, achterop de kaart, ook zo neerschreef...



J. M. J.

Mijn Geliefd Josike
Ik wensch U, een zalige He
kerstmis, met een vrolijke en
nieuwjaar, daarbij een hostelijke
genoschheid, en dat God U verstand
verlichte om goed te leeren en braaf
in kerk en school en Maikes vreu
de te zijn, dan wilt Ge wel van haar,
een paar botjes (met een lang breed
broekje en een rood jaske daarbij krij
gen, gelijk mijn kleiniger kint neefen,
hij moet mijn pakken dragen, en niet
naar den wegwijzer, of hij nog niet
te Minnel is. Is uw zwart mureke,
ook al nou groot? Ik vreesde voor zijn
leven, met druk slecht weder, van des
lot Minnel, onder hier te laten sien.
Ik heb nou een schoon kindje Jesus
met Mo: en Jo, niet als gij, ik steek
fel af - maar ik heft toch eenen reis
ger bij als geneschap. Hebt gy naar
het Heribbeke kunne gaan, of
rijt ge met diek?