

## Jean Pecher en zijn doortocht door Kiezegem

Op <http://www.liberaalarchief.be/iconografie-oorlogsfotos-jeanpecher.html> is een opmerkelijke fotoreportage van Jean Pecher te vinden.

Zoals reeds in een vroegere bijdrage is vermeld, was Jean Pecher een amateur-fotograaf. Zo nam hij foto's van enkele oorlogssituaties waarin hij terecht kwam. Hij was bij de aanvang van de 1<sup>ste</sup> wereldoorlog ook in onze contreien.. Diest, Halen, Kortrijk-Dutssel, Holsbeek, ..



Bij deze foto schrijft hij – zie de Franse tekst hieronder :

“... De Commandant A.E.M. Torrekens (*Kieseghem*, augustus 1914).  
Energieke en zeer populaire officier; deed met onze compagnie, welke hij gedurende een zekere tijd gecommandeerd, wat hij wou.  
Is genomineerd geweest voor adjudant-majoor van het regiment...”

Plaats waar deze foto in Kiezegem – als het al zo zou zijn - genomen zou zijn, is nog niet achterhaald...

*Le Commandant A. E. M. Torrekens. (Kieseghem, août 1914)*  
*Officier énergique et très populaire; faisait de notre*  
*compagnie qu'il a commandée pendant un certain temps,*  
*ce qu'il voulait.*  
*A été nommé Adjudant-Major du Régiment. -*