

Een bijeenkomst van de Stas-sen...



Van links naar rechts : Fernande Stas, Jos Beddegnoots en dochter Lucia, 'Net' Trompet, Jef Claes, Louis Beddegenoots, Constant Stas, Jules Beddegnoots, Jos Stas, broeder Florent Stas, Maria Beddegenoots, ?, Melanie Vankerkhoven, zuster Florenza, Jos Stas (zoon Albert) en Etienne Stas

De plaatselijke perscorrespondent van dagblad 'Het Volk', Jean Daenen, plaatste deze foto in de krant en schreef er volgend artikel over :

**Broeder Stas Florent vierde te Meensel-Kiezegem in zijn geboortehuis, thans bewoond door zijn neef Beddegenoots Jos, zijn diamanten kloosterjubiläum. In de St.-Mattheuskerk werd te zijner eer een dankmis opgedragen door E.H. Robert, die tevens het gelegenheidssermoen hield. Broeder Stas werd geboren te Meensel-Kiezegem op 5 mei 1884. Hij trad in het klooster bij «de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes» in 1903, waarna hij in 1904 zijn eeuwige beloften aflegde. Hij was achtereenvolgens overste te Heusden, Burcht, Anderlecht, Lebbecke en Ronse. Thans geniet de jubilaris een welverdiende rust in het klooster te Bornem. Wij zien de jubilaris hier in gezelschap van zijn 2 broeders, Stas Etienne welke vorig jaar zijn gouden huwelijksjubileum vierde en Stas Constant en andere familieleden. (D.M.)**

'Diamant' is voor een 60-jarig jubileum ...dus deze foto werd in 1964 genomen.