

Kapellekes in Meensel-Kiezegem : de kapel van de Heilige Theresia

Deze kapel stond in de Wersbeekstraat, voor het huis nr 51 van toenmalig senator Yvan Ottenbourgh.



Met pastoor A. Robert



en pastoor Fr. Craeninckx



de latere versie ..

Yvan Ottenbourgh: "...Ik weet dat het daar gebouwd is door de vroegere eigenaar van dat perceel grond waarop Jos en wij gebouwd hebben. Maar ik ben de naam van die eigenaar kwijt, maar het was familie van Jos Van Cauwenbergh. Het kapelleke was dat van de heilige Theresia. Van het originele kapelletje was het dak helemaal rot en de funderingen waren aan het wegzakken.

Toen heb ik door de studenten van de Bouwvakschool in Aarschot, waar ik zelf in het onderwijs stond, een meer modern laten bouwen. Daar was iemand, ons onbekend, tegen gereden en de achterste muur was helemaal gescheurd. Gezien er ook geen processie meer naar toe kwam en ook helemaal geen belangstelling meer voor was, is het dan ook niet meer vervangen. Het originele beeld is destijds terug gegeven aan de familie Van Cauwenbergh, gezien zij er eigenaar van waren..."



Jos Van Cauwenbergh : "... Het kapellek is gebouwd door mijn tante Irma Van Cauwenbergh. Het beeld werd inderdaad terug aan de familie gegeven. Het moet al een hele tijd op de zolder bij Kamiel liggen..."

Kamiel Van Cauwenbergh : "... Tante Irma Van Cauwenbergh – mijn meter – heeft die kapel laten bouwen. Dit naar aanleiding van een serieuze ziekte die ze had. Voor genezing hiervan, beloofde ze een kapelleke te bouwen. Het kan zijn dat dit samen was met ons vader, Jef, haar broer; deze was ook ernstig ziek als hij pas getrouwd was....vermoedelijk is deze kapel ergens in de tweede helft van de 20-tiger jaren gebouwd.

Ons vader bezocht dit bouwwerk elke zondag, als hij op de fiets terugkeerde van de mis in Meensel. Stak er in de offerblok voldoende geld, dan werd er een mis van opgedragen.

Ikzelf, heb als kind het binnenste vele malen geschilderd, en buiten het gras afgedaan, de grond proper gehouden ..."

Het beeld bevindt zich nu op de 'kleine zolder' bij Kamiel en Simone Van Cauwenbergh-Laeremans. Het heeft toch een behoorlijke grootte : ca 1.25 meter.

Ter info **Theresia van Lisieux** werd geboren op 2 januari 1873 te Alençon, Fr, als Marie-Françoise Thérèse Martin. Als kloosternaam koos ze Theresia van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn. Ze stierf op 30 september 1897 in Lisieux, op 24-jarige leeftijd aan tuberculose.

Ze werd ernstig ziek toen ze tien jaar oud was. Toen het Mariabeeld boven haar bed naar haar glimlachte, genas ze volledig. Ze voelde reeds op jonge leeftijd dat het haar roeping was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, maar ze stond ook wel bekend om haar wilskracht en gevoel voor humor. Ze besloot dan in te treden bij de orde van de Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië, Fr). Twee zussen van haar waren hier al eerder ingetreden; een derde zus zou nog volgen in 1894.

Haar korte leven was zeer geleidelijk verlopen was, toch wist ze door haar diepe verbondenheid met Jezus het geloof heel dichtbij te brengen en zeer intens te vertellen. Dit is ook de reden dat haar autobiografie - die ze zelf had opgeschreven - *Histoire d'une âme* (Het verhaal van een ziel) zeer populair is en in meer dan 40 talen is vertaald. In dit boek vertelt ze hoe de liefde haar roeping werd, en hoe de kleine weg haar spiritualiteit vormde.

Theresia werd zalig verklaard op 29 april 1923. Op 17 mei 1925 volgt de heiligverklaring. Haar feestdag wordt gevierd op 1 oktober.

Een bekende uitspraak van haar is: "Ik wil het rozen –beeldspraak voor zegeningen - laten regenen op aarde". Ze wordt daarom dan ook afgebeeld als karmelietes die een crucifix en rozen tegen de borst houdt. Ze werd de patrones van missionarissen en het missiewerk. Ze is tevens patrones van Frankrijk en Rusland.

Bron:

- Yvan Ottenbourgh, Jos en Kamiel Van Cauwenbergh
- Foto's oude kapel : J Daenen
- <http://kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/>
- <http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/vlaams-brabant.html>