



Ergens eind de jaren '60 schreef de plaatselijke correspondent van dagblad 'Het Volk', Jean Daenen, het volgend artikel over een zeer gedreven duivenmelker in Meensel ...

Leopold Frooninckx uit Meensel-Kiezegem, is een duivenmelker van eerste gehalte. Hij speelde met zijn duiven op een tijdspanne van 5 seizoenen meer dan 40 eersten. Hij werd zelden uit de 10 eersten geweerd, doch wij mogen niet verzwijgen dat de Polle zijn lieve duifjes, en het zijn er een kleine 60, verzorgt als kinderen. Zij krijgen regelmatig een gezondheidsbad, afwisseling in het eten en op tijd en stond een pikuurke.

Irma, dat is zijn trouwe wederhelft, is fier op haar Polle, want de binnenhuisversiering komt allemaal van de eerste prijzen der duiven: koffieserviezen, horloges, ketels en de laatste maal zelfs een radio. Wie kan dan kwaad zijn op zo'n schat van een vent, « ne woo ».

De Polle vertelde ons een verrassende anecdote uit zijn duivenbelevissen: Een zondag zat Polle op zijn gemak te kaarten toen dochter Maria plots riep: « Pa ze vallen »! en Ja, er vielen er 5 gelijk. Op 3 schreden was de Polle op het hok, doch in zijn pure verstrooidheid slikte hij het caoutchouc rekje in en stak een duivenpluim in de constateur». Of men toen gelachen heeft in het lokaal, doch Polle zijn witpen had geen prijs!

Niet alleen is onze Polle duivenmelker. Hij is sportman op alle fronten. Als lokaalhouder van Sporting Meensel maakt hij alle verplaatsingen mee. Hij kan opgaan in het spel, want verleden jaar zagen wij hem op een bepaald ogenblik met een boonstaak het terrein opstuiven. In de zomer mist hij geen enkele wielervedstrijd en daarbij wil hij jong blijven. Elke dag, jaar in, jaar uit, bij goed of slecht weder, loopt hij nog 500 meter, om in conditie te blijven. Dan is het wel goed te begrijpen, dat hij zo vlug op het duivenhok is. Is dit niet bewonderenswaardig wetende « ne woo » dat onze Polle geboren werd op 19 februari 1902 of goed geteld, kortelings 65 gaat worden.

« Ik ben als sportman geboren en wil als sportman mijn kopje neerleggen », aldus onze sympathieke Hagelandse sportfiguur!

Na een van deze dagelijkse draffjes lukte het ons een foto te nemen van deze sportieve zestiger.

(Jan Daenen)