

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (162)



Nog een oude postkaart van een van onze beide dorpen : het erekerkhof te Meensel.

Dit erekerkhof, met gedenksteden voor de slachtoffers van Meensel, is opgericht op een stuk grond, van Marie Elisabeth Francoise Geens, weduwe van Louis Joseph Ignace Verheyden, aangekocht door de Parochiale Werken der dekenij Lubbeek, (verkoopsakte dd 24 augustus 1948). In de voorwaarden der 'verkoop' is vermeld:

*"... deze verkoop is gebeurd onder uitdrukkelijke voorwaarde dat op het verkochte perceel een gedenk** of gedenkteekenen zullen mogen opgericht worden ter nagedachtenis van de in Duitschland onverleden politieke gevangenen en de andere slachtoffers van den wereldoorlog 1940 – 1945, uit den parochie van den Heiligen Matheus, Meensel, gemeente Meensel-Kiezegem.*

Bij eventueele verdwijning van deze gedenkteekenen zal de verkochte grond moeten blijven dienen aangewend worden voor liefdadigheids of parochiale werken. ..."

Er was toen nog geen toegang tot de toenmalige Glabbeekstraat (Heibosstraat), zoals de draad van de afspanning laat zien. Die kwam er pas later met de bouw van de kapel. De gedenksteen hierop vermeldt : "DEZE KAPEL WERD GEBOUWD IN 1964 TWINTIG JAAR NA DE TRAGISCHE DAGEN DIE MEENSEL BELEEFDE."

Op de achtergrond is de grafkelder van de familie Kenes te zien. Nog met het stenen kruis erop, en de 4 vuurpotten er rond. Deze vuurpotten staan nu rond het erekerkhof.

Deze postkaart is afgestempeld op 18-3-'5. Ene Aline verstuurde ze aan haar *Onckel* en Tante J. Laermans te *Thienen*.

