

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (156)



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

We zien hier Jos Derese in zijn zandkuil...

Tine Vanroelen vertelt : “.....Jos kocht ergens midden de jaren '60 ginder 80 are grond. Hij ontgon hier de zand dat werd gebruikt voor de aanleg van wegen of de aanmaak van cement.. het zogenaamde 'papzand'. In het begin was het zwaar werken .. hij deed alles met de schop. Later kocht Valère Puttevils hem een bulldozer. Valère gebruikte deze zand ook voor zijn werkzaamheden – wegenaanleg.

In 1972 was de put 'uitgezaveld'. Er werd even gedacht om extra grond bij te kopen.. maar uiteindelijk ging hij aan de slag bij de Gaston Geens, die een bedrijf van wegenwerken had.

Ooit maakte Jos een serieus accident mee met zijn bulldozer. Hij stond boven aan de put grond af te graven, de grond onder de bulldozer bleek onstabiel.. hij tuimelde – zittende in zijn machine – de hele hoogte naar omlaag. Hij was serieus gewond en is dan wel een tijdje moeten thuis blijven...”

Op enkele andere dia's is er ook nog een zeldzaam beeld te zien van de zandkuil..



Een minder fraai beeld is uiteraard het feit dat in de jaren '70 deze kuil is volgestort met vuil allerhande ... huisvuil, wasmachines, oude meubelen, .. zelfs appels

