

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (153)



Een foto uit het archief van Bernadette Craeninckx

Een optocht van de processie in 1955, zoals achteraan op de foto geschreven werd door Bernadettes bomma.

Van links naar rechts herkennen we :

Livinus Vandegaer (*gemeenteraadslid en kerkmeester*), Emiel Robeyns (*Mil van Piës, raadslid*), toen voorzitter van de Boerengilde , Felix Boesmans, ? , pastoor ?, Felix Schotsmans, dame ?, postmeester Ernest 'van de post' Costermans, Jozef Claes en Alfons 'baard' Craeninckx, ?, Louis Vankerckhove (*mijn nonkel Louis, dixit Fernand Stas*) en Marcel Loddewijckx

Guy Hendrickx : "...Dit is een foto van de jaarlijkse kermisprocessie in de met-bloemen-bestrooide-kasseikoppen van de Binkomstraat. Rechts op de achtergrond zien we het kleine schuurtje van het boerderijtje van Adolf Trompet. Linker achtergrond is de muur van het "droge-meel-magazijn" van Leander Lissens gelegen op het kruispunt Binkomstraat/ Kapellekensweg. Leander Lissens was werknemer bij "Den Hoenderbond" in Glabbeek en verzorgde alhier een verdeelpunt van aanvullende dierenvoeding en graanproducten.

Het betreft hier de eindgroep van de kleurrijke processie die jaarlijks gehouden werd in Meensel, gewoonlijk op de derde zondag van augustus. De processie is op terugweg naar de kerk. De uitstalling van, en de plechtige zegening met het Allerheiligste had plaats gevonden op het eind van de Binkomstraat aan het kapelletje van de familie Craeninckx. Dat maakt dat de bewoners van de Binkomstraat bij de terugkeer de processie gaandeweg verlaten hebben en ons Heer alleen ter kerke laten trekken met nog enkele beminde gelovigen van "den andere hoek" (Wersbeekstraat). In feite een ietwat vermoeiende opdracht, zeker voor de pastoor van dienst, die zoals blijkt de "kleine monstrans" zal dragen.

Telken jaren zal deze processie beurtelings lopen ofwel in de Binkomstraat ofwel in de Wersbeekstraat , aldaar aan het kapelletje van de familie Ottenbourg.

Vooraanstaande belangrijke mannelijke personen met aanzien, gekozen uit de gemeenteraad, de kerkfabriek, en het verenigingsleven werden aangeduid om de priester van dienst te vergezellen in de nabijheid van "Den Hemel". Zij droegen "Den Hemel" bijgestaan door de dragers van de klein flambiën (de grote flambiën waren te zwaar)...."

Guy verwijst hier ook naar "den andere hoek": het kapelleke van de Heilige Theresia, voor het huis van de familie Yvan Ottenbourg. Zie hierbij enkele sfeerbeelden :

