



Nog een oude postkaart van Kiezegem... van voor 1914 ! De originele kerktoren is gedeeltelijk nog te zien.

Op oude plannen, in het kerkarchief, is hierover het volgende nog terug te vinden :



Zo was de vroegere spitse toren de Kerk van den H. Petrus te Kieseghem tot in augustus 1914. Toen het duitse leger Belgie binnen viel, deed het Belgische leger geladen met dynamiet op 18 augustus ontploffen gans vernield, ook nog een windmolen die het leger omger\*\* en opgebrand om het duitse leger te misleiden zegde men toen

Zo was de vroegere spitse toren  
der Kerk van den H. Petrus te  
Kieseghem tot in Augustus 1914  
Toen het duitse leger Belgie binnen  
deed het Belgische leger geladen  
met dynamiet op 18 Augustus ont-  
gans vernield, ook nog den sploffen  
windmolen die het leger omger  
en opgebrand om het duitse leger te  
misleiden zegde men toen