

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (147)

Één van de weinige postkaarten van Meensel..



- Het erekerkhof, met gedenksteden voor de slachtoffers van Meensel, is opgericht op een stuk grond aangekocht door de Parochiale Werken der dekenij Lubbeek, en in eigendom van Marie Elisabeth Francoise Geens, weduwe van Louis Joseph Ignace Verheyden (verkoopsakte dd 24 augustus 1948).

In de voorwaarden der 'verkoop' is vermeld:

"... deze verkoop is gebeurd onder uitdrukkelijke voorwaarde dat op het verkochte perceel een gedenk-- of gedenkteekenen zullen mogen opgericht worden ter nagedachtenis van de in Duitschland overleden politieke gevangenen en de andere slachtoffers van den wereldoorlog 1940 – 1945, uit den parochie van den Heiligen Matheus, Meensel, gemeente Meensel-Kiezegem. Bij eventueele verdwijning van deze gedenkteekenen zal de verkochte grond moeten blijven dienen aangewend worden voor liefdadigheids of parochiale werken. ..."

- De grafkelder van de familie Kenes met nog het stenen kruis erop. En omringd door de 4 vuurpotten, welke nu op de vier hoeken van het erekerkhof staan.
- Het kerkhof, dat toen meer op een grasland leek.
- De sacristie heeft nog een schouw.
- De garage, achter het koor van de kerk, is recent afgebroken.
- De kerk. Over deze kerk – als gebouw – vind je uiteraard meer info op deze website.



Datering van deze foto .. rond 1950.