

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (143)



*Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.*

Emiel Lambrechts, afkomstig van Zuurbemde trouwt met Delphine Janssens en komt er ook wonen. Hij baat er een meubelwinkel uit.

Annie Lambrechts vertelt "...Mijn vader is hier gestart met een schrijnwerkerij. Frans Janssens, de vader van Delphine, was er een kleine boer en boswachter. Hij is overleden het jaar dat vader en moeder zijn getrouwd, in 1939. De winkel is gebouwd in het jaar 1963.

In 1964 is onze Frans getrouwd en het trouwfeest is daar gehouden. Eind jaren 70 is de winkel afgebroken. Nadat papa is overleden op 11 december 1970 is ons moeder gestopt met de winkel.

Deze foto's zijn van 1969...Onze pa staat erop samen met Annemie Lambrechts (2 jaar) en ik (12 jaar).

Ja, ons huis is ook vernield geweest (brand) (\*)...mij is gezegd geweest dat ze een stuk van de motor en vleugel hebben teruggevonden toen ze de winkel aan het uitgraven waren. Toen zijn mijn ouders en Frans en Jef en ons moeder in verwachting van Maria, tijdelijk naar de Attenrodestraat verhuisd...het huis was onbewoonbaar..."

*(\*) Op de plakkaat, vooraan hun straatje, staat ook dat dit huis geraakt is door de neergestorte vlieger in WO II.*

