



Jules Beddegenoots: "...Die muskusratten zaten in de beek die midden door de wei loopt thuis achter. Die zaten er die jaren veel. Onze pa schoot die. Werd niet van gegeten. Er werd wel door ons ma een soort sjaal gemaakt en dat was wel lekker warm. De laatste jaren heb ik er geen meer gezien..."

*Zus Lucia staat samen met vader Jos te pronken met de gevangen muskusratten.*

En over muskusratten, nog het volgende krantenartikel, door de plaatselijke perscorrespondent Jean Daenen :



De heer Van Cauwenberg Jos. te Molenbeek-Wersbeek lukte er in op zijn hoeve een enorme muskusrat van circa 2 kg. te vangen. Heel wat kijklustigen kwamen het monster bezichtigen, alsook de politie die verslag opmaakte. Het gevaarlijk dier wordt ons hier getoond door de h. Van Cauwenbergh, (D.M.)