

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (139)



Paula Coosemans heeft deze foto nog liggen.. 4 boogschutters poseren voor de schietstand..



Fons Trompet vult aan :

“... Naar mijn mening zijn dat de broers en schoonbroer van mijn moeder. Vlnr : Jozef (1), Remy (2) en Louis Jacobs (4); hun schoonbroer Emiel Meerkens (3) (getrouwd met Anna Jacobs) staat tussen hen in. Zij waren verwoede boogschutters. Zij woonden destijds in een huis net voorbij de woning van Armand Gielen zaliger in Kiezegem. Tot 1940 was er café en achteraan stonden er ook "doelen".

Het huis van mijn oma, waar ik nog een café heb geweten, werd na de dood van Louis die er samen met zijn zus Amanda was blijven wonen, in de jaren 80 verkocht. Er staat nu een recent gebouw (ik meen van een zoon van Karel Ver Berne). Zijn het de doelen die daar stonden ? Daarover kan ik helaas geen uitsluitel geven. Ik was een vijftal jaren oud en was daar 's zondags bij mijn oma altijd te vinden. Ze stonden er niet meer toen wij in '65 naar Tienen verhuisden....Maar als ik de foto nogmaals bekijk, ben ik haast overtuigd dat het om de doelen bij mijn grootmoeder gaat. Ik leid dat af uit de achtergrond: de hoogstambomen. Bij Pijpen stonden ook doelen op de binnenkoer achter het café en zouden er alleen muren te zien zijn...”

Jef De Bruyn:

“...Deze doelen kunnen die misschien ook zijn van achter het café van Felix Broos x Pauline Cockx (nu Keldermans)..”