



Uit de archieven van Octaaf Duerinckx...



De linkse is Juul Nijs, de rechts is Jos Lemmens.

Jos Lemmens: "... Op deze foto staan ook nog Duerinckx Gustaaf en De Brier Jozef. Gustaaf de grootste en Jef de kleinste. Deze foto is genomen in 1949 bij ons vertrek met CM naar Zwitserland Melchtal..."

Juul herinnert zich: "... we kwamen aan in Zwitserland en iedereen moest de trein uit. Alle valiezen lagen op de grond... in de regen.. en dat met al dat karton ! (*)"

(*) *Bemerk de typische 'kartonnen 'valiezen' (bron: website CM):*

Zo'n platte kartonnen doos kreeg ieder kind van het ziekenfonds, bij de inschrijving voor deze vakantie. De dozen zagen eruit als een gigantisch bruin etiket, met lijnen voor naam en adres over heel de oppervlakte.

Om ze wat te verstevigen en te beschermen tegen vocht, vernisten sommige ouders ze, waardoor je bij de vakantiegangers een heel gamma van licht tot donkerbruin en van mat tot hoogglans-geverniste kartonnen dozen zag.

Om die dozen dicht te houden en te kunnen dragen werd er touw rondgedraaid en heel vaak ook een soort draagsysteem van oude rolluiklinten.

Deze jongerenreizen met de kartonnen valies begonnen ergens in 1949.